



**kwb** eensgezind  
**sint-martinus kontich**

**49 ste jaargang  
2020-2021**

**Maart 2021**

**P004938**

**Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1**

---

---

# **KONTAKT**

---

---

Maandblad - verschijnt niet in augustus  
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich  
[www.kwb-martinus-kontich.be](http://www.kwb-martinus-kontich.be)

**kwvb** *Sint-Martinus organiseert*

*Maart 2021*

**GEEN ACTIVITEITEN**

**CORONA**



een duivel of  
een engeltje



## VOORZITTERSWOORDJE

Dag KWB-vrienden en -vriendinnen,

Hier zijn we weer eens met wat nieuws.

Wel een weekje later dan oorspronkelijk gepland. Waarom? Omdat we wisten dat het overlegcomité weer bijeen kwam en we hoopten op versoepelingen die ook voor onze KWB van belang zouden kunnen zijn. En die we dan zouden kunnen aankondigen in deze Kontakt.

Maar, de cijfers gaan opnieuw de verkeerde kant op, meer besmettingen, meer ziekenhuis-opnames... Even zag het er naar uit dat we de goede richting uit gingen, even was er hoop, even geloofden we er in, daarom werd het uitgeven van deze Kontakt een weekje uitgesteld.

Maar de maand maart is nog te vroeg, de bevolking wordt gevraagd nog even vol te houden in de hoop dat er in april of ten laatste in mei wel weer meer zal kunnen...

En zo dus ook voor onze KWB. We blijven de beslissingen met argusogen volgen, we hopen stilaan op versoepelingen, maar we volgen natuurlijk de richtlijnen en zo moeten we nogmaals, met pijn in het hart zeggen, voorlopig nog geen activiteiten binnen onze KWB, geen instuif. Niets aan te doen, maar we blijven zeggen en geloven, het komt goed, ooit...

Hopelijk zullen de vaccinaties in de maand maart volop op gang komen, want ook daar hangt veel van af.

En ook voor onze jongeren, onze studenten wordt het stilaan tijd dat er toekomst komt, perspectief. Dat klopt, helemaal mee eens, maar laten we tegelijk hopen dat de jeugd dan ook nog even zal volhouden. Wanneer ik de voorbije dagen de beelden op TV zag vanuit Gent en Leuven bijvoorbeeld, dan belooft dat toch niet veel goeds. Hoe jammer toch...

Wat was het verder op “weer gebied” ook nog een rare maand februari. IJskoud, sneeuw, winter tot en met. Ruim een week lang stevige vrieskou, 's nachts tot min 10 en (veel) meer, ook overdag steeds vriestemperaturen...

En dan plots, een weekje later, net geen zomer, alhoewel. Zonnige dagen, 16, 17 graden en meer, drie dagen warmterecords gebroken... Wat een verschil!!! Wat was dat dan weer genieten voor velen. Jammer dat er geen terrasjes waren, wat zouden die vol gezeten hebben.

Lente was het zeker zo volop in wintertijd.

En dan nu de maand maart. De lente kan dan officieel zijn intrede doen. En hopelijk zullen de coronacijfers dan ook de goede kant op gaan. Stilaan maar zeker. Hopelijk ook dat de vaccinaties in een stroomversnelling komen. En dat we vanaf april dan toch al een beetje versoepelingen kunnen hebben. En dat we dan ook met onze KWB perspectief kunnen bieden... Daar duim ik voor, daar kijk ik naar uit. En wellicht, jullie met mij...

Vriendinnen en vrienden, hou jullie gezond, hou er de moed in, blijf geloven en hopen.

En tel samen met ons af tot de dag dat we jullie opnieuw mogen ontvangen in ons KWB- lokaal.

Veel leesgenot met deze Kontakt, een fijne maand maart, ondanks alles en vooral, hou jullie GEZOND!!!

Jullie voorzitter  
Johan De Hert

## BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA BESMETTING

Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB-lokaal ook in **maart 2021** nog gesloten te houden, dus alvast geen activiteiten tot en met 31/03/2021. Maar het DB belooft wel de situatie op de voet te blijven volgen en jullie, onze trouwe leden, via de website of andere mogelijke kanalen op de hoogte te houden.

Wil hiermee dus rekening houden a.u.b.



### **JOZEF VOEDSTERVADER**

Ik heb mij vanaf mijn jeugd afgevraagd wie die naam heeft bedacht. Hij moest zorg dragen voor “DE ZOON VAN GOD” en daarom krijgt hij in de schriften enkele regels toebedeeld. Ik vrees dat “**de timmerman**” een symbool wordt voor de komende herstelperiode na corona. De eenvoudige arbeider met zijn gezin zal waarschijnlijk het grootste deel van het gelag betalen. De schulden stapelen zich op en de machtigen worden hierdoor nog rijker. Er is sprake van schuldherschikking en zelfs van kwijtschelding ; dus wordt het een opdracht voor de komende generaties. Ik moet hierdoor denken aan de parabel van “ **de broodvermenigvuldiging**” Een jonge kerel reikt zijn broden en visjes aan Jezus en start hiermee een golf van solidariteit. Op het einde is er nog genoeg over en niemand moet nog honger leiden. Laat ons hopen dat de ware christenen dezelfde solidariteit kunnen opbrengen i.v.m de coronavaccins voor de Derde Wereld !

Flor

## **FAMILIAATJES**

In deze moeilijke dagen wenst KWB ieder van jullie het aller, allerbeste. Gezondheid, moed, hoop.

En verloopt niet alles zoals gewenst, om welke reden dan ook, tracht positief te blijven, er de glimlach bij te houden, toch hoopvol naar de toekomst uit te kijken.

We maken er samen het beste van!

## **EEN NIEUWJAARSCADEAUTJE** **VOOR ELK KWB-GEZIN**

Beste KWB-vrienden,

Zoals jullie in de Raak van januari kon lezen schenkt KWB aan elk KWB-gezin een activiteitenbon ter waarde van 5 euro. Zomaar, omdat het voor iedereen een lastig jaar is geweest.

Deze bon, die je vind onderaan op pagina 9, geeft je recht op 5 euro korting op een door ons te organiseren activiteit tot en met 31 december.

Wat je niet mag vergeten is de bon in de Raak van januari uit te knippen en mee te brengen naar die activiteit.

Inmiddels doen we ons best om een geschikt evenement te vinden. Meer hierover zal je kunnen lezen in de Kontakt van de volgende maanden.

Minder goed nieuws is dat het lokaal gesloten blijft tijdens de maand februari.

Het dagelijks bureau.

# KWB Tafeltennis

Beste Vrienden,

Ons 40<sup>e</sup> werkjaar blijft een somber verloop kennen. Wat een feestjaar moest worden dreigt weg te zakken in niets doen. Of misschien toch iets doen want wandelen en fietsen mag in de vrije tijd maar onder voorwaarden.

Van tafeltennis echter geen spoor. Ik krijg toch de indruk dat er heel wat iets oudere sporters hun twijfels beginnen krijgen om terug op te starten. Ik zelf begin stilaan te twijfelen of er nog op een gezonde manier terug het niveau zal komen dat er was voor de pandemie die ons reeds een gans jaar aan de kant houdt. Wij kunnen geen tafels buiten zetten en binnen mag niet dus is het niks doen en maar vast roesten.

De vorige maanden hoopten we steeds en telkens zagen we de cijfers de goede richting uitgaan. Bij betere cijfers kwam er dan steeds een roep naar versoepeling. Dit was steeds buiten de virologen gerekend. Telkens er wat hoop was gingen de cijfers plots omhoog terwijl de maatregelen bleven.

Dus is er, ondanks al hetgeen we niet mochten, niet echt een resultaat. Dit maakt me zeker niet zo optimistisch meer en op deze manier hoeft het voor mij niet verder te gaan. Steeds krijgen we zoveel tegengestelde informatie zodat we toch niet meer weten wie we moeten geloven. En dan maar verschieten dat grote groepen mensen in parken zijn, op de dijken gaan wandelen en in overvolle treinen er op uit trekken.

Wij met ons één contact binnen doen ons dan toch wel heel veel te kort.

Toch wil ik afsluiten met hoop opbeterschap al kan ik niet echt optimistisch meer zijn en wacht bang af. De tijd om een volgend werkjaar voor te bereiden zou zo stilaan moeten beginnen maar heb er voorlopig echt geen zin in.

Tot een volgende  
Frans

# KWB Kookclub

Beste kookvrienden,

T' is gebeurd ... de eerste prik ... ik heb het een tweetal weken geleden, meer bepaald begin februari, aan den lijve mogen ondervinden.

Het kwam zachtjes en heel onverwacht ... . Ik moet zeggen veel pijn had ik niet, enkel wat tintelingen 's nachts, dan was het ook wat pittiger ... .

En plots zag alles er mooi uit, de "*witvlokkige bevroren waterdamp*" bezorgde ons een mooi sneeuwtapijt. Hebben jullie ook die **winterprik** gevoeld ?

Het leek erop dat grootvadertje vorst ons nog eens liet weten dat er toch nog winters zijn en dat daar niet mee gespot moet worden. *Allez* toch gedurende deze korte winterprik.

Al bij al was dit maar peanuts vergeleken bij de winter van 1962-1963. De "ouderen" onder ons zullen het zich wel herinneren. De koudste winter in Europa sinds 1789. Drie maanden vriesweer, de winter begon op 8 december 1962 met -10°. Met tweede kerst viel de eerste sneeuw en op 11 januari 1963 woedde een heuse sneeuwstorm. De sneeuw bleef in Ukkel liggen tot 05 maart 1963, op de Hoge Venen zelfs tot 20 maart 1963. De Elfstedentocht in Nederland werd gereden op 18 januari bij -18°, in Oostende vroor de zee dicht, binnenscheepvaart was onmogelijk. DAT waren nog eens winters.

Ondertussen bemerk ik vanuit mijn venster dat de krokussen en tulpen hun groene blaadjes vanuit de donkere ondergrond naar de hemel duwen om binnenkort een mooi kleurenpallet af te leveren in de tuin.

DUS vergeet die winter, leve de lente !!!

Van lente gesproken, de astronomische lente begint meestal op 20 maart.

De meteorologische lente daarentegen duurt van 1 maart en tot

1 juni 2021. Na de lente komt de zomer, dus starten we opnieuw en hopelijk voor de laatste keer met het zomerruur de nacht van 27 op 28 maart 2021. We zetten onze klok één uurtje vooruit, dus wordt het uurtje minder verblijven in dromenland. Zomertijd is simpel : in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit.





### *“All quiet on the cooking front”*

Op 27 maart zou normaal onze restaurantdag 2021 doorgaan, maar door het venijnig C-beestje wordt die voor de twee maal geannuleerd. Een jaar geleden werd op 18 maart 2020 de eerste lockdown afgekondigd. Iedereen zal wel met mij akkoord gaan dat we dit niet uitbundig gaan vieren. Dus afwachten maar, eventuele aanpassingen aan het front zullen u meegedeeld worden via flashberichten.

Op 13 maart is onze chef Tuur (onze *ouderdomsdeken*) jarig, vanwege gans de kookploeg van harte proficiat.



*“Bang van verandering ...  
Ik word pas bang als er niks veranderd ... .*

*Pottenkijker MW*

# KWB Wijngilde



## Onderafdeling van KWB-St. Martinus

Beste gildevrienden,



Tournée Minérale, misschien heeft het U  
wat gezegd? Mij in het geheel niet.

Er zijn lekkerder drankjes om uw dorst te lessen. Een goed glaasje wijn, met mate gedronken, en bovendien ook nog zelf gemaakt. Ik kan er van genieten. Ook in “De Arend”, de wijnkelder van onze gilde, zijn de wijnen van vorig seizoen klaar en liggen nu nog verder te rijpen. Op onze vergadering, wanneer corona het zal toelaten zullen wij er zeker van proeven.

Donderdag 1 april hopen wij terug bij elkaar te kunnen komen.

Het afscheid was lang en zwaar maar ook daar komt een einde aan. Wij houden U zeker op de hoogte.



Is de wijngilde ook iets voor U, onze maandelijkse bijeenkomsten, een gezellig samenzijn een vrolijke babbel bij een verrukkelijk glaasje gildewijn, zou het leven niet mooi zijn?

Meer inlichtingen kan je altijd, en vrijblijvend, krijgen bij onze voorzitter Kamiel Michiels, bij een van onze bestuursleden of op ons secretariaat.

# **Nog steeds coronatijd en ook deze keer laat André Cools ons genieten van geslaagde doordenkertjes! Lachen verzekerd!**

## **LICHTMIS-JES**

Koning spreekt voor de “gestelde lichamen”: maar ook voor de “ongestelde” en vooral voor de “welgestelde” lichamen.  
Vogeltelling in coronatijd: niet abnormaal dat “huismus” wint.  
Prins Laurent op vogelmarkt: had iets van vogeltelling gehoord.  
Experten worden betaald: aan 50 per uur.  
Calvo geen fractieleider meer: hij gaat nadenken, en 't werd tijd !  
Van Ranst promoot “dikke truiendag”!  
Experten pleiten voor nieuw programma: de “masked workers”.

Elon Musk na crach: heeft hij nog iets in zijn MARS ?  
Relatie volgens Victor Verhulst: ze moet mooi zijn, heel rijk en als het niet anders kan mag ze zelfs “slim” zijn.  
De Verhulstjes: zelfs na oog-operatie is er niets te zien.  
Relaties Victor Verhulst: eerst Miss België Aurelie, dan K 3 Marthe en nu de schatrijke Influenzer Sara! Relatie Marie Verhulst: “de Jef”.

Gesprekken NMBS en minister Mobiliteit: helemaal “ontspoord”!  
Van den Broucke: volgens kappers niet de “geknippte” man!

## **RELATIEPROGRAMMA'S OP TV!**

Eerst Temptation Island, geraak je opgewonden dan doe je verlegen als je bent een “Blind Date”, lukt dit dan ga je naar het grotere werk en neem je je partner uit op een “First Date”, valt de partner in de smaak dan wil je alles “puur natuur” zien en dan heb je daarvoor “naked attaction” en “uit de kleren”. De ultieme relatietest tenslotte is op komst en wordt uiteindelijk “Blijven Slapen”. Geraak je na al die inspanningen helemaal niet meer in slaap dan schakel je over naar “de Verhulstjes” en je valt zonder meer in slaap. Geen relatie dus maar geen probleem “Big Brother” biedt misschien nog een uitkomst!

## VALENTIJNTJES

Audio-porno: onge “oor”loofd .

Audio-porno doet verkoop bij Laperre “boomen”.

Tommelein is krullen kwijt: zijn streken nog niet!

Van Grieken bezit pepperspray: vooral in zijn mond !

Versoepeling rusthuizen: “BINGO” roepen bewoners !

Problemen voor kerkuilen: zeker nu misvieringen stilliggen.

“Poepen met Goesting”: Hollanders op het Toilet,

Vlamingen in bordelen !

Braziliaanse virusvariant: de “SAMBA”.

Proces tegen Jehova-sekte: met heel veel getuigen?

Studenten: ze zijn het “kots”beu !

Leden ” Schild en Vrienden en “Reuzegom”: echte “kots”bubbels!

## WERKGROEP “KONTAKT”

Hartelijk dank aan de verschillende schrijvers van de artikelen voor onze maandelijke “Kontakt”. Ondanks de sombere tijden is het moeilijk om enig nieuws te brengen en toch krijgen we berichten van de onderafdelingen. Dit is leuk want dan verschijnt niet alleen het woord van de voorzitter die in deze periode moet mededelen dat we niets mogen organiseren. Ook onze voorzitter zou liever andere berichten melden.

Artikels die niet aan een onderafdeling gelinkt zijn maar aan de huidige tijd kan ook een morele afwisseling zijn waarvoor dank vanuit KWB Sint Martinus Kontich

Onze KWB leden vinden het immers steeds leuk toch iets te horen van onze KWB afdeling. Zo weten onze leden ook tenminste dat ook wij als bestuur zitten te wachten opbetere tijden

Groetjes

De werkgroep “Kontakt”



Zondag 21 maart 2021

## - ONTBIJT-ACTIE -

Van 07.30 u. tot 10.30 uur.

Een ontbijtmand als geschenk voor Vaderdag, was het idee waar we 21 jaar geleden mee van start gingen. Vorig jaar hebben we onze actie moeten annuleren vanwege covid -19. Na een jaar zonder activiteiten willen we terug van start gaan en daar zijn we dan met onze **gekende en goed gevulde ontbijtmanden en dit tegen een zeer democratische prijs.**

Is het niet leuk om je ontbijt aan huis te krijgen en niet naar de winkel hoeven te gaan om in een lange rij te staan aanschuiven

Wat mag je zoal in je mand verwachten:

2 pistolets, 1 koffiekoek, kaas, hesp, boter, confituur, choco, yoghurt, gekookt eitje, fruitsap, koffie, thee, speculaas en eventueel een fles cava, dit alles mooi ingepakt zodat je het zelfs aan iemand als cadeau kunt schenken.

Er is keuze van manden voor 1 of 2 personen en dit met of zonder cava. Uiteraard is er geen beperking op het aantal manden.

Voor de kinderen hebben we een speciaal pakket met +/- 10 artikelen waaronder een sandwich, een donuts, een drankje een appel en nog andere ontbijtartikelen. Dit kan enkel bij een ontbijt van minimum 1 persoon.

Je kan deze komen afhalen tussen 07.30u en 10.30u, in de lokalen onder de St Ritakerk, Pierstraat 5...maar we leveren ook aan huis!

Bestellen kan tot **zondag 14 maart** bij een bestuurslid, via het inschrijvingsformulier of via website: [www.sintritakontich.be](http://www.sintritakontich.be) ⇨ klik op ontbijtmanden

Betalen bij bestelling of overschrijven via de bank op het nummer: BE 29-7895-4829-7164 van KWB St-Rita

**Vermeld duidelijk het type manden + aantal /adres / telefoonnr. en +/- gewenst uur van levering of afhaling**

KWB-leden dienen ook het lidnummer te vermelden.

## Inschrijving "Ontbijt-actie "K.W.B. St-Rita Kontich 21/03/2021

Naam: .....

Adres.....

KWB-lid nr. .... Geen lid (omcirkel)

Aantal invullen a.u.b.

**KWB LIDGEEN KWB LID** Mand A = 1 pers. **zonder bubbels** 10  
€..... X. | 12 € .....X

Mand B = 1 pers. **met bubbels** 13 €..... X. | 15 €..... X

Mand C = 2 pers. **zonder cava** 19 €..... X. | 22 €..... X

Mand D = 2 pers. **met cava** 23 €..... X. | 26 € .....X

Kinderpakket 7 € .....X. | 8 €..... X

Totaalbedrag: .....euro. Uur van afgifte. +/-..... Uur

Wij komen de bestelling zelf ophalen in de parochiezaal rond uur

via website: [www.sintritakontich.be](http://www.sintritakontich.be) ⇨ klik op ontbijtmanden  
of bij:

- ✓ Secr.L.Hellemans- De Bock Pierstraat 268 tel.03/457 51 61  
0475/32 36 51 of e-mail: [kwb.st.rita@telenet.be](mailto:kwb.st.rita@telenet.be)
- ✓ Jos Van Bulck Keizershoek 140 tel. 03/457 25 11
- ✓ Eddy Serrien Pierstraat 202 tel. 03/457 73 60



## **“Kontakt”: April 2021.**

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 1 april 2021.

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: [frans.helsen1@telenet.be](mailto:frans.helsen1@telenet.be)

**uiterlijk zaterdag 27 maart 2021 12.00 uur!**

<b>INHOUD</b>	
Voorzitterswoordje	3
K woordje	5
Familiaaltjes	6
KWB voordeel	6
Tafeltenisnieuws	7
Nieuws van het Kookfront	8
Wijngilde	10
Lock-downtjes	11
Sint Rita	13
Omtrent “Kontakt”	15