



kwb eensgezind sint-martinus kontich

**49 ste jaargang
2020-2021**

Januari 2021

P004938

Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be



Januari 2021

Zondag 03	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 04	Fotoclub – video-chat	14.00 uur
Zondag 10	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 11	Fotoclub – video-chat	19.30 uur
Zondag 17	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 18	Fotoclub – video-chat	19.30 uur
Zaterdag 23	Artikel “Kontakt”	12.00 uur
Zondag 24	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 25	Fotoclub – video-chat	14.00 uur
Donderdag 28	Afwerken “Kontakt”	08.30 uur
Zondag 31	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.

**BELANGRIJKE MEDEDELING N.A.V. DE CORONA
BESMETTING**

Het Dagelijks Bureau heeft beslist het KWB lokaal ook in **januari 2021** nog gesloten te houden, dus alvast geen activiteiten tot en met 31/01/2021. Maar het DB belooft wel de situatie op de voet te blijven volgen en jullie, onze trouwe leden, via de website of andere mogelijke kanalen op de hoogte te houden.

Wil hiermee dus rekening houden a.u.b.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag KWB-vrienden en vriendinnen,

Een nieuw jaar staat voor de deur.

En wat kan je zeggen aan de vooravond van dit nieuwe jaar? Nu we het oude (eindelijk) achter ons kunnen laten?

Hopen dat het nieuwe veeeeeeeel beter wordt dan het oude...

Hopen dat het nieuwe weer stilaan een normaal jaar mag worden, zonder al die bijzondere wetten, zonder al die verplichtingen en verbodsregels. Absoluut noodzakelijk, dat wel, absoluut in het belang van ons allemaal, volledig akkoord, maar het wordt nu toch echt stilaan genoeg!!! We kijken uit naar wat komen gaat.

Wanneer kunnen wij als KWB onze deuren weer open zetten, jullie welkom heten in ons lokaal? Wanneer kunnen we op zondagmorgen weer naar den instuif? Wanneer kunnen onze activiteiten allerhande weer doorgang vinden? Ook van onze onderafdelingen? Wanneer? Wanneer? Wanneer? De hamvraag bij uitstek!

Alle hoop is nu gericht op de vaccins die nog eind van dit jaar zullen geleverd worden.

Europa heeft beslist beginnen te vaccineren op 27 december.

Hoop in bange dagen...

Laten we ons hieraan optrekken, hopende en gelovende dat dit het begin van het einde mag zijn.

Nee, niet onmiddellijk alles opgelost, dat nu ook weer niet.

Afstand houden, handen regelmatig wassen en ontsmetten, mondneusmaskers dragen, dit alles zal nog wel een tijd normaal zijn in onze samenleving.

Maar als daarmee stilaan het leven zich terug normaliseert, als we hiermee kalm maar zeker weer terugkeren naar het leven waar we zo van hielden, maar het toen niet helemaal beseften, dan nemen we dat er zeer graag bij. Vrienden en vriendinnen, ik vraag jullie, hou vol, blijf hoopvol, geloof in de toekomst...

Ik wens jullie allen een vreugdevol, aangenaam en vooral GEZOND 2021!!!

En dat in 2021 onze KWB-familie opnieuw veel actiever mag zijn, weer zoals voorheen regelmatig activiteiten kan en mag organiseren, jullie terug kunnen uitnodigen en welkom heten.

Dat is mijn grootste wens. Maar eerst zullen we nog even, hoe lang, wie zal het zeggen, nog even dus, moeten volhouden en meewerken opdat het zo spoedig mogelijk weer allemaal kan zonder al te veel problemen of regeltjes.

Ik kijk er zo naar uit om jullie weer in het KWB-lokaal te mogen begroeten, maar dan wel veilig en probleemloos. Laat dat ook duidelijk zijn!

Tot slot wil ik jullie allemaal heel erg hard bedanken! Het feit dat je deze Kontakt in je handen hebt wil zeggen dat jullie het KWB-lidgeld voor 2021 opnieuw en tijdig betaald hebben. Dat het vertrouwen in onze KWB, ondanks deze moeilijke maanden die nu hopelijk stilaan achter ons zullen liggen, bij jullie gebleven is. En dat is zo knap, zo hartverwarmend, zo goed. Welgemeend, bedankt daarvoor.

We hopen dat we er samen gauw weer terug kunnen invliegen!
Maar wel op voorwaarde dat het weer allemaal weer kan.

Hou jullie gezond!

Jullie voorzitter
Johan De Hert

FAMILIAATJES

Het zijn donkere en grauwe dagen.

Letterlijk en figuurlijk.

Maar het wordt beter in de komende dagen, weken, maanden...

Stilaan wordt het terug lichter, stilaan komt er weer meer zonneschijn.

KWB wenst jullie het allerbeste toe voor wat komen gaat.

Aan ieder van jullie, ook al gaat het met de gezondheid wat minder, ook al ben je niet in topvorm of haalt pijn wel eens de bovenhand, misschien ben je in rouw voor een geliefde of een gekende, blijf hopen, geloven en positief naar het leven kijken.

Dat is waar KWB jullie met bemoedigende woorden helpen wil!

Het aller, allerbeste. Welgemeend...

MEDEDELING VAN HET DAGELIJKS BUREAU

Rekening houdend met de huidige corona maatregelen voelen wij ons verplicht om de open vergadering die voorzien is op 1 februari 2021 met als onderwerp “Van slapen lig je toch niet wakker”, af te gelasten.

Wij zullen deze activiteit op een latere datum opnieuw opnemen in ons programma.

Op de melodie van: ER IS EEN KINDEKE GEBOREN OP AARD!

Er is een viruske gekomen op aard.
Er is een viruske gekomen in maart.
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.
't Kwam op de aarde met heel veel kabaal



Ons Maggy sprak woorden: “BLIJF TOCH IN UW KOT.”
Maar mensen die klaagden: “Ons Maggy wordt zot.”
Geen pinten meer drinken dat kwam er nog bij.
't Zal niet lang meer duren, maar 't is nog niet voorbij.



Mondmaskers dragen dat zijn we gewend.
Gel in ons handen en iedereen content.
Zijn er nog vragen, want vragen staat vrij.
Wij ook tevreden en iedereen blij.



't Vaccin zal gaan komen, we hebben geduld.
Koelkast en diepvries zijn reeds goed gevuld.
Wij zijn in verwachting en kijken vooruit.
Hey, lieve mensen, ons liedje is uit!



ZALIG KERSTMIS!



GEZOND 2021!



Robert

k- woordje

Het gezegende jaar 2021

Dat hoop ik uit de grond van mijn hart.

De coronamaatregelen lieten toe dat onze geloofsgemeenschap Kerstmis mocht vieren met maximum 15 gelovigen , gelukkig 2 maal , maar dat moet ons aanzetten om nog even vol te houden en dan kunnen we hopelijk met Pasen het alleluja zingen met een volle kerk. Laat je vaccineren ; dan wordt het weldra beter!

Ik wens jullie allen een zalig , voorspoedig , gezond en corona – vrij 2021

Flor



KWB Tafeltennis

Beste Vrienden,

Januari 2021.

Eerst wil ik samen met mijn echtgenote jullie allemaal een gelukkig en gezond 2021 wensen. We doen dit elk jaar met de nodige voornemens en plannen om er een mooi en gezellig jaar van te maken.

Dit jaar wil ik daar toch even iets voorzichtiger in zijn. Het voorbije jaar heeft ons leven zowel privé als in clubverband nogal dooreengeschud. Onze activiteiten die sinds maart 2020 niet meer mochten doorgaan met een korte heropflakking in juli 2020 heeft een litteken nagelaten. Dit zijn 10 maanden en we moeten er nog één maand aan toevoegen onder dezelfde voorwaarden.

Er is nu toch een stipje licht in de verte. De vaccins zullen wel niet dadelijk voor een normaal leven zorgen en we zullen alles langzaam zien evolueren. Hoop doet leven en we moeten verder optimistisch blijven. Toch wil ik zo stilaan onze werking terug gaan voorbereiden om toch ergens nog een herstart te doen vanaf we hiervoor groen licht krijgen. Hopelijk kan er tegen februari begonnen worden met onze recreatie avonden. Waarschijnlijk dan nog onder bepaalde voorwaarden.

Vermits we geen vrolijke noot over 2020 kunnen brengen wil ik zeker hoopvol kijken naar 2021. De activiteiten die abrupt werden afgebroken zullen zich met mondjesmaat en waarschijnlijk zeer langzaam herstellen. Hoe de rest van het werkjaar dan zal verlopen weten we dus niet en zullen indien de mogelijkheden zich voordoen heel inventief moeten zijn.

Dus beste vrienden laat ons toch nog even de regeltjes handhaven en hoopvol verder kijken. Verder blijf ik hoopvol om onze tafeltennisafdeling terug op sleeptouw te nemen van zodra het mag en kan.

Tot een volgende
Frans

KWB Kookclub

Eerst wens ik een gezond en wel 2021. Laten we 2020 zo snel mogelijk vergeten, schrappen uit ons geheugen of *deleten* van onze harde schijf. 2020 was volgens de wetenschap een “schrikkeljaar” (366 dagen ipv 365), noem het maar een “*klotejaar*”. Sinds maart 2020 liggen onze activiteiten stil. Het enige dat we van dit jaar onthouden zijn de vele nieuwe of onbekende coronawoorden. Om even uw hersenen lastig te vallen hierbij een “beperkte” coronavocabulaire:

Afhaalfile, afstandsmaatschappij, anderhalvemeterregering, antivirale middelen, besmettingscurve, besmettingsgolf, betaalhygiëne, bubbel, code rood, collectieve immuniteit, contacttracer, contactberoepen, corona-app, coronaboete, coronadelict, corona care unit, cockdown, coronakapsel, coronaklikken, coronakilo's, coronamoe, coronaquarantaine, coronaregels, coronaregering, corona-uitvaart, coronavaccin, coronaversoepeling, coronavoucher, coronexit, coronaverveling, coronaversoepeling, covidunit, druktebarometer, ellebooggroet, ellebooghoesten, elleboogniezen, e-peritieven, essentiële verplaatsing, facetimen, FFP-masker, gelaatsscherm, groepsimmuniteit, haarakiri, hamsteren, handalcohol, handgel, hoestschaamte, hinderpremie, hoogrisicopatiënt, huidhonger, huisquarantaine, hydroxychloroquine, immuniteit, incubatieperiode, infectiehaard, intensieve zorg, Italiaanse toestanden, keelwisser, knuffelcontact, knuffelmaatje, kweekstokje, in uw kot blijven, incubatietijd, lockdown, lockdownfeestje, lockdownkilo's, lockdownseks, mondkapjessamenleving, noodverordening, overlijdenspiek, pandemie, paniekwinkelen, plexiglassamenleving, quarantaine, raambezoek, raamzwaaien, risicocontact, saturatie, SARS-CoV2, sneltest, social distancing, sterftecijfer, stoepbezoek, superverspreider, spoedtent, thuisblijfplicht, toogviroloog, tracerapp, tweede golf, vaccinatie-wedloop, viroloog, viruspolitie, vitale beroepen, voetgroet, voordeurvisite, vouchervakantie, wuhanvirus, XL-teststraat, zorgapplaus, zorgheld.

Genoeg...we proberen dat te vergeten. Ondertussen waren we de laatste maanden onze jarige chefs vergeten. Ons geheugen even oprispen :

- in november 2020 waren chef Willy (VH) en Jan jarig
- in december chefs Eddy, Rudy en Luc (de grote)
- in januari 2021 chef Ivo.

Vanwege gans de kookploeg van harte proficiat.

Beste vrienden momenteel ligt alles nog stil en op het ogenblik van het neerpennen van dit kookartikel dalen de cijfers niet meer zoals gewent. In onze buurlanden gaan de deuren terug op slot, zelfs onze noorderburen hunne “euro” begint te vallen. Ik verwacht voor 1 maart 2021 nog geen kookactiviteiten, buiten het feit dat we dan 1 jaar covid-19 kunnen vieren in onze eigen bubbel natuurlijk.

Hopelijk brengen de vaccins soelaas en kunnen we elkaar in betere tijden ontmoeten in ons KWB-lokaal met het nodige natje en een droogje, “allez” ’t mag voor mij een volledige diner zijn.



***Het Coronavirus is een van de weinige dingen Made in China
dat niet binnen de week kapot is.***

Pottenkijker MW



KWB Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar in een prima gezondheid.

Hopelijk mag het nieuwe jaar de huidige manier van samenleven, toch ietsepietsie veranderen (cross fingers). We hebben met zijn allen een rot jaartje achter de rug. De verwachtingen voor dit jaar zullen we mondjesmaat zien veranderen eens het vaccin massaal is toegediend, maar zover zijn we belangen nog niet. De vooruitzichten zijn er toch al “Yes”.

Het sociaal leven waar we met zijn allen toch zo sterk naar verlangen zal wel eens terug het nieuwe normaal worden. Samen onze hobby's delen, samen op stap gaan, samen onze ervaringen delen of simpelweg samen een gezellig eettentje of pint drinken (Duvel mag ook natuurlijk).

Dat we in de steeds veranderende regels van samenzijn, er toch vorig jaar iets hebben kunnen van maken, is dankzij de huidige technologie en inzet, van ons allen een succes te noemen, al moest je zelf wel voor drank zorgen. Het trakteren voor je verjaardag was er vorig jaar niet bij, je hebt nu wat kunnen sparen en dit jaar verjaar je nog wel eeeeens.

De formule die we nu gebruiken (video chat) om samen te zijn, is al relatief goed ingeburgerd en vervangt gedeeltelijk onze behoefte om er iets gezellig van te maken. Het maakt het uitkijken naar een ‘bijeenkomst’ toch nog mogelijk, zij het wel met hier en daar een camera dat uitvalt, een verbinding die hapert, een micro die voor storende echo zorgt. Dat nemen we er met plezier bij als we maar samen zijn. Dit allemaal op een zeer veilige afstand van veel 1 ½ meters. Volledig Coronaproof, zelfs als ze de maatregelen nog een overtreffende stap zouden verstrengen.

Daar het openen van het lokaal nog enige tijd zal duren dus:

- Elke maandag om 14:00 houden we een video-chat dit op onze vertrouwde site:

<https://meet.jit.si/indelens> **KWB Kontich**

De ene week doen we een thema dat via mail wordt meegedeeld.

De andere week bespreken we een idee dat we in een bewerkingsprogramma proberen te verwezenlijken.

Ben je zelf niet creatief of onderlegd, kan je wel altijd iets bijleren van de anderen.

- Jammergenoeg zal ons programma zo blijven totdat we weer samen kunnen in het KWB-lokaal

Hou het gezond en tot ziens.

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be

Een Video-chat



KWB Voetbal

Januari is aangebrouken, dat we 2020 maar snel mogen vergeten.

Van voetbal is er amper sprake geweest, gelukkig heb ik bij de spelers niets horen waaien van besmettingen.

In de enkele wedstrijden die we gespeeld hebben zijn er jammer genoeg wel enkele zware blessures gevallen. Nicolas zijn achillespees over, de operatie is geslaagd en hij is volop aan het revalideren. Ondertussen heeft hij de geboorte van zijn dochtertje mogen meemaken, dus dikke proficiat daarvoor!

Johan heeft, net zoals 14 jaar geleden, de kruisband in zijn knie gescheurd. Die operatie moet nog ingepland worden. Christophe had een spierscheur opgelopen die aan het genezen was, maar tijdens de lockdown is hij lelijk ten val gekomen tijdens het fietsen (hou het toch maar bij voetbal) en loopt hij nu rond met zijn schouder stevig ingepakt. Hopelijk verlopen de revalidaties naar wens, veel beterschap toegewenst! En blijft de ziekenboeg gespaard, als we terug tegen het balleke mogen gaan trappen.

Voorlopig zouden we opnieuw starten half februari, maar niets is zeker natuurlijk. En geraken we nog aan voldoende (fite) spelers. Ook naar volgend seizoen toe.

In 2020 hebben we geen enkele activiteit kunnen/mogen organiseren.

Onze quiz viel net in het begin van de 1^e lockdown, rommelmarkten mochten niet en een kerstfeest met 80 man was ook uit den boze.

Wat 2021 brengen zal, is alsnog een vraagteken. Onze quiz in maart, misschien nog wat te vroeg? We wachten hier nog even af.

Een rommelmarkt waar ene paar duizend bezoekers op afkomen?

Kunnen we dit wel geregeld krijgen met de nodige corona-maatregelen?

Nog even afwachten dus.

Het belangrijkste blijft natuurlijk dat we gezond blijven, de rest is eigenlijk maar bijzaak. Het is onze broodwinning niet, er zijn veel erger dingen in het leven (maar maakt het daarom niet minder leuk).

Hopelijk heeft iedereen toch van de feestdagen kunnen genieten, en zien we elkaar toch snel terug!

KWB Wijngilde

Kontichse Wijnmakersgilde
Onderafdeling van KWB-St. Martinus



Beste gildevrienden,

2020 heeft ons niet gebracht wat we er van verwacht hadden. Integendeel. Het moest voor ons een feestjaar worden. Elke maand een leuke bijeenkomst, een gezellig samenzijn, een fijne babbel bij een heerlijk gerijpt glaasje wijn.

Er was heel wat gepland maar corona heeft daar deskundig een stokje voor gestoken.. Het blijft een feit: corona heeft ons gildeleven grondig verstoord en dat voelen we allemaal.

Maar er is hoop! De wetenschap heeft een vaccin ontwikkeld en de toekomst - 2021 - ziet er dan ook veel beter uit.



Beste gildevrienden, de kerst en nieuwjaar periode zal nog moeilijk zijn, maar aan deze nachtmerrie komt beslist een einde en dan zullen we weer samen en ten volle kunnen genieten van onze zelf gemaakte wijntjes, die nu nog rustig in onze kelder liggen te rijpen .

**ONS BESTUUR WENST ALLEN EEN
VREDEVOL KERSTFEEST EN EEN
HOOPVOL NIEUWJAAR !**



KWB Kaarten

Hallo, beste vrienden,

2020 is voorbij. Een raar jaar en voor velen onder ons een ellendig jaar. Op het moment dat ik dit schrijf moet ons Ria een heelkundige ingreep ondergaan in het ziekenhuis van Lier. Wij hopen dat alles goed verloopt en wensen haar snel beterschap .

Maar laat we onze ogen richten op het nieuwe jaar, dat ons hopelijk terug samen brengt voor een of andere activiteit in ons KWB lokaal. Maar dit zal blijkbaar nog even moeten wijken gezien de slechte evolutie van de corona-cijfers.

Normaal zouden jullie in dit (knuffel)Kontaktje de inschrijvingen voor onze **kaartmarathon van zaterdag 6 februari 2021** moeten vinden, maar deze wordt helaas **geannuleerd**. Spijtig !

Ook de prijsuitreiking van vorig kaartseizoen zit nog in de pijplijn. Wanneer die prijzen naar hun rechtmatige eigenaar zullen gaan staat nog niet vast. Misschien kan dit op zaterdag 8 mei 2021 gebeuren !? We houden jullie op de hoogte hiervan.

Beste vrienden ik ga besluiten met alle kaartvrienden en de ganse KWB-familie vanwege het kaartbestuur een gelukkig maar vooral een

GEZOND
2021

toe te wensen !

FS

KWB Kulo

Beste vrienden,

We hopen eerst en vooral dat jullie het goed stellen en wensen jullie meer dan ooit een goede gezondheid. Beterschap en goede moed voor hen die zich wat minder voelen. Laat het gezegde “na regen komt zonneschijn” waar blijken te zijn!

Het was ons niet gegund om in 2020 een KULO-weekend te organiseren. We hopen dat we er dit nieuwe jaar in mogen slagen onze jarenlange traditie opnieuw verder te zetten. Mogelijk kunnen we verder werken op basis van de voorbereidingen die we voor 2020 reeds gedaan hadden. We kijken er alvast met goede moed naar uit!

Vanwege het KULO-team wensen wij jullie een hoopvol en gezond 2021. Hou de moed erin!

Louisa en Leo
Harry
Marina en Jos

Aan alle schrijvers van artikels voor onze KWB “Kontakt”

Van harte een dikke proficiat en dank U wel om steeds de artikels tijdig in mijn elektronische brievenbus te posten. Ondanks de bizarre tijden hebben we toch nog onze Kontakt kunnen gebruiken om onze leden eraan te herinneren dat we zullen paraat staan wanneer ons de mogelijkheid geboden zal worden.

In naam van het KWB bestuur en mezelf van harte een voorspoedig

2021

Frans Helsen

Lock-down-tjes

Trump gaat golfen: met serieuze (verkiezings)handicap !
Onderwijs: studenten vinden “blok” down beter dan “lock”down.
Trump op golfterrein: een “asshole in one”!
Antwerpse gebouwen: men gaat er een HUTS - epotje van maken.
Toekomst Boerentoren: Antwerpenaren zullen ont - HUTS –t zijn!
De Wever biedt wissel-meerderheid: voor “wissel”stroom ?!
Feesten: Experten strooien KERST-MIST !
“SAM” Bettens: its “his’ choice” !
Jaarverslag activiteiten Prins Laurent: in CLAIRE OBSCUUR.
Erediensten met 15: niet te gelov(ig)en !!!
Vieringen voor “alle” geloofsgemeenschappen : “Vrij zinnig” of niet !
Scholen sluiten ? Nee, want daar dalen de cijfers het meest !!!
Wachttijden in orthodontie: erg ambeTAND.
Wachttijden orthodontie: dit kan niet door de “beugel” !
Nieuw boek “Ik ben er niet”: erg SPITS vondig !!!
Brexit overleg: ’t loopt niet van der Leyen dakje !
Stilleggen lock-down feestjes: een “drone scenario” !

**Nieuwjaarse zoete, corona heeft
veel voeten, veel voeten en ne
grote staart, dat is toch geen
lock-down waard ! (aangepast
kinderliedje)**
André Cools



De herders zitten in quarantaine
De os en de ezel : ophokplicht
Jozef en Maria : besmet
De 3 koningen doen telewerk
En de kamelen zitten op een privéfeestje

De grote Eva tekent- vaccinatiewijzer



“Kontakt”: Februari 2021.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 28 januari 2021.

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be

uiterlijk zaterdag 23 januari 2021 12.00 uur!

INHOUD	
Kalender	2
Voorzitterswoordje	3
Familiaaltjes	5
Kerstliedje	6
K Woordje	8
Tafeltennisnieuws	9
Nieuws van het Kookfront	10
Fotoclub	12
Voetbal	14
Wijngilde	15
Kaarten	16
Kulo	17
Lock-downtjes	18
Vaccins??	19
Omtrent “Kontakt”	20