



kwb eensgezind
sint-martinus kontich

**49 ste jaargang
2020-2021**

December 2020

P004938

Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be

December 2020

Zondag 06	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 07	Fotoclub – video-chat	14.00 uur
Zondag 13	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 14	Fotoclub – video-chat	19.30 uur
Zaterdag 19	Artikel “Kontakt”	12.00 uur
Zondag 20	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 21	Fotoclub – video-chat	19.30 uur
Donderdag 24	Afwerken “Kontakt”	12.00 uur
Zondag 27	Geen Instuif	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 28	Fotoclub – video-chat	14.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag KWB-vrienden en vriendinnen,

De laatste maand van het vreemde jaar 2020.

Normaal spreek ik in mijn voorwoordje over de feestmaand bij uitstek.

De komst van de Sint, de Kerstman en de jaarwisseling.

Ook bij onze KWB normaal feestelijke activiteiten.

Maar dit jaar niets van dat alles.

Het zal feesten worden in mineur, in zo klein mogelijke familiekring.

Geen grote bijeenkomsten, geen vuurwerk. Gewoon rustig onder elkaar.

En toch moeten we er allemaal het beste van maken en hopen dat het gewone leven zo spoedig mogelijk wederkeert.

Verschillende vaccins zijn aangekondigd, allen met blijkbaar degelijk resultaat.

Daar is onze hoop nu op gesteld. Daar moeten we nu naar uitkijken. Deze vaccins zouden onze redding moeten worden, zo wordt gezegd.

Maar dan moeten wel voldoende Belgen zich willen laten inenten. Terwijl je er natuurlijk de nodige vragen kunt bijstellen. Ik ga hier geen uitspraken over doen. Ieder moet dit voor zichzelf beslissen, maar, hoe dan ook, we moeten van dat lelijke virus vanaf geraken.

Geen Kerstfeest van de onderafdeling voetbal dus dit jaar, geen “van oud naar nieuw” met KULO.

Niets aan te doen. Het kan echt niet anders.

En ook bij het begin van het nieuwe jaar moeten we ons nog niet aan recepties, feestelijke vergaderingen en dergelijke verwachten. Beter nog even vol te houden om nadien de draad aan 100% terug te kunnen oppakken.

Toch wens ik jullie allen nu reeds een ZALIGE KERSTMIS. Dat het feest van vrede, vreugde en licht ons hoop en kracht brengt in deze verdraaid vervelende tijden.

En ook dat het nieuwe jaar dat reeds achter de hoek komt piepen betere tijden met zich mag meebrengen.

Daar geloven we in, daar kijken we naar uit. Dat is onze houvast en daar tellen we de dagen voor af.

Maak er allemaal ondanks alles best fijne dagen van.

En we blijven hopen en geloven dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer mogen ontmoeten...

HOU JULLIE GEZOND !!!!

Jullie voorzitter
Johan De Hert

FAMILIAATJES

Ondanks alles, hoe moeilijk het ook is, KWB is en blijft er voor jullie, ook al is het momenteel minder voelbaar, minder tastbaar, minder zichtbaar. Wat wij jullie allen wensen is dat we moedig blijven, ook in de donkere tijden die voor ons staan.

Wees voorzichtig, hou afstand, draag, daar waar nodig, een mondmasker. Als we er samen trachten voor te gaan, dan moet het weer allemaal goed komen. Dat kan niet anders!

Laat dat onze boodschap, ons uiteindelijk doel zijn!

Vrienden en vriendinnen, hou het gezond!!!

EEN WENS VOOR JULLIE ALLEN...

LICHT, LICHTJES, LICHTER, DAT IS WAT WE VRAGEN
IN DEZE VEEL TE SOMBERE EN DONKERE DAGEN
DIT IS LETTERLIJK TE NEMEN ZEGGEN WE DAN
GEEF ELKAAR EEN BEETJE LICHT ALS HET KAN

LICHT, LICHTJES, LICHTER, OM ALLEN HOOP TE GEVEN
IN DEZE PERIODE VAN TOCH WEL HEEL RAAR LEVEN
EN HOOP IS WAAR WE ONS MOETEN AAN VASTHOUDEN
NAAST GELOOF EN KRACHT, OOK OM TE BEHOUDEN

LICHT, LICHTJES, LICHTER, DAT DOET IEDEREEN GOED
DAT GEEFT ONS ALLEN ZEKER WEER DE NODIGE MOED
OM DE NABIJE TOEKOMST HOOPVOL TE BEKIJKEN
OM ELKAAR IN DEZE TIJDEN DE HANDEN TE REIKEN

LICHT, LICHTJES, LICHTER, EENVOUDIG WORDT HET NIET
EN TOCH ZINGEN WIJ HELEMAAL GEEN KLAAGLIED
WE KIJKEN VOORUIT, WE BLIJVEN STERK EN POSTIEF
WE BLIJVEN VOOR ELKAAR DOORGAAN, ZACHT EN LIEF

LICHT, LICHTJES, LICHTER, WE DOEN ALLEN GRAAG MEE
WE GAAN ER SAMEN VOOR EN ZEGGEN ZEKER GEEN NEE
ER ZIJN VOOR ELKAAR IS DE BOODSCHAP VOOR ALLEMAN
OM ER NOG BETER UIT TE KOMEN, STERKER ALS HET KAN

LICHT, LICHTJES, LICHTER, DAAR KOMT HET KERSTFEEST
AAN
ZO BLIJVEN VRIENDSCHAP, VREDE EN LIEFDE VERDER
BESTAAN
ELK JAAR OPNIEUW BRENGT KERSTMIS VOOR ONS LICHT EN
KLAARHEID
OOK DIT JAAR IS DIT VOOR IEDER VAN ONS WEEROM DE
WAARHEID

WAT HET KOMENDE JAAR ONS BRENGEN ZAL, WIE ZAL HET
ZEGGEN
HOE HET NU VERDER MOET, WIE ZAL HET KUNNEN
UITLEGGEN
LAAT ONS DUS SAMEN HOOPVOL HET NIEUWE JAAR IN GAAN
OPRECHT LATEN ZIEN EN HOREN DAT WE ER OPNIEUW
STAAN

LICHT, LICHTJES, LICHTER, WE STRALEN HET UIT IN DE
DUISTERNIS
WE ZOEKEN HET LICHT OP VOOR VREUGDE IN PLAATS VAN
DROEFNIS
WE LATEN HET LICHT SCHIJNEN OVER STRATEN, PLEINEN,
OVERAL
HET LICHT HELPT ONS DOOR TE GAAN, GEEFT ONS KRACHT
BOVENAL

DAT HET LEVEN ONS GAUW TERUG MAG TOELACHEN EN
VERBLIJDEN
DAT WE SNEL WEER KUNNEN VERTOEVEN DICHT BIJ
ELKAARS ZIJDE
EEN KNUFFEL, EEN HANDDRUK, EEN KUS, WE MOGEN ER
NAAR AFTELLEN
LICHT, LICHTJES, LICHTER, WE WILLEN JULLIE EEN MOOI
2021 VOORSPELLEN...

Kertsmis 2020

Het is de eerste keer ,sinds mensenheugnis , dat een ontmoeting met de kleinkinderen levensbedreigend is voor de grootouders. Daardoor zal het komend kerstfeest er heel anders uitzien . Eenzame grootouders , rond één tafel met een kerststal op de achtergrond, skypen of whatsappen met de kinderen en kleinkinderen om vredewensen uit te wisselen. Deze maand nodigt ons uit om echt “ mensen van goede wil “ te zijn en verplicht ons op eigen initiatief in “lock down” te gaan en om samen te bidden dat “De Wijzen uit het Oosten “ nu geen goud, wierook of mirre bij zich hebben maar een werkzaam vaccin voor alle mensen. Ze mogen natuurlijk ook eens uit het Westen komen.

Vrede op aarde, zonder corona, wie snakt er niet na ?

FLOR



KWB Tafeltennis

Beste Vrienden,

Spreekwoorden kunnen dubbel zijn.

GEEN NIEUWS IS GOED NIEUWS

Behalve in corona tijden want we kunnen geen nieuws brengen. En geen nieuws betekent in de huidige tijd slecht nieuws. Onze activiteiten kunnen we nog niet hervatten. Ondanks de belovende berichten van een vaccin is de rem nog steeds opgetrokken.

Jammer maar helaas.

Sporta hoopte wel in december de trainingen te kunnen hervatten en dan eventueel in januari de competities te herstarten maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets te optimistisch was vanwege Sporta.

Dan even tussendoor toch melden dat onze marsepein en speculaasverkoop rond is en ondanks (corona) een mindere verkoop dan de vorige jaren toch nog een degelijk resultaat opleverde. Met deze toch nen dikke proficiat aan onze verkopers. Ik denk dat we net op tijd waren want de overheid besliste nadien dat deur aan deur verkoop verboden was.

Beste vrienden verder zou ik zeggen blijf toch wat bewegen en hou de moed erin. Onze virologen zien toch zo stilaan een lichtpuntje in de verte. Alleen weten we nog niet wat die verte inhoud.

Toch wil ik iedereen het allerbeste wensen en zeker prettige feestdagen, zij het dan in waarschijnlijk een andere vorm dan de voorbije jaren.

Tot een volgende
Frans

KWB Kookclub



Pottenkijker MW

KWB Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Jammer genoeg vrezten we bij het inleveren van programma december, dat we dit jaar geen gebruik meer kunnen en zullen maken van het KWB lokaal.

Het zou een verkeerd signaal zijn dit toch na versoepeling van eventuele maatregelen te proberen, we hebben het samen dit jaar weliswaar allemaal moeten ondervinden dat Covid en samenkomsten in clubverband geen goed idee is.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we helemaal stil moeten zitten. Contact via video-chat kan, en daar heeft het virus geen kans om op deze wijze elkaar te besmetten, laten we dit kanaal dan ook verder gebruiken, het is natuurlijk niet het ideale: *“à la guerre comme à la guerre”*.

We kunnen toch met enige trots zeggen dat we dit jaar via de technische mogelijkheden van vergaderen op afstand, met succes toch apart samen waren. Deze werkwijze is nu al algemeen ingeburgerd bij onze leden. Proficiat aan iedereen is hier zeker niet misplaatst.

De optie om samen op pad te gaan en foto's te maken zal er nog enige tijd niet inzitten, maar individueel kan gelukkig nog wel, zij het wel beperkter in onderwerpen, studio en portret zullen we nog even moeten uitstellen.

Het houden van opleidingen is misschien wel mogelijk voor theorie, maar dit omzetten in praktijk is toch een ander paar mouwen. Het direct omzetten met begeleiding, het uitwisselen van ideeën en ervaringen is juist de sterkte van onze club, die we moeilijk op afstand kunnen verwezenlijken...

Data om te onthouden:

- Elke maandag om 14:00 houden we een video-chat dit op onze vertrouwde site:
https://meet.jit.si/indelens_KWB_Kontich

De weken dat er geen thema is, bespreken we een idee dat we in een bewerkingsprogramma verwezelijkt hebben.
De foto's voor bewerking worden een week vooraf op de webspace 'Stack' gezet zodat iedereen tijd heeft om zijn idee uit te werken.

Ben je zelf niet creatief of onderlegd kan je wel altijd iets bijleren van de anderen.

- 14 december
thema "Architectuur" 20xC_foto.jpg

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be

Foto van de maand : *Marina Torfs*



“Kontakt”: Januari 2021.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 24 december 2020.

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- Met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be

uiterlijk zaterdag 19 december 2020 12.00 uur!

INHOUD	
Kalender	2
Voorzitterswoordje	3
Familiaaltjes	4
Wensen	5
K Woordje	7
Tafeltennisnieuws	8
Nieuws van het Kookfront	9
Fotoclub	10
Omtrent “Kontakt”	12