



kwb eensgezind
sint-martinus kontich

**47 ste jaargang
2018-2019**

December 2018

P004938

Afgiftekantoor : 2550 Kontich 1

KONTAKT

Maandblad - verschijnt niet in augustus
V.U. F.Helsen, Hoogbunderlaan 50, 2550 Kontich
www.kwb-martinus-kontich.be

December 2018

Zondag 02	Instuif (Ttk)	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 03	Fotoclub Bestuursvergadering	14.00 uur 19.30 uur
Woensdag 05	Tafeltennis	19.30 uur
Donderdag 06	Wijngilde	19.00 uur
Vrijdag 07	Kaart 7	20.00 uur
Zondag 09	Instuif (Wijngilde) + postzegels	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 10	Fotoclub	14.00 en 20.00uur
Donderdag 13	Tafeltennis	19.00 uur
Vrijdag 14	Kaart 8	20.00 uur
Zaterdag 15	Voetbal Kerstfeest	18.30 uur
Zondag 16	Instuif (Foto)	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 17	Fotoclub Dagelijks Bureau	14.00 uur 19.30 uur
Donderdag 20	Tafeltennis	19.00 uur
Vrijdag 21	Kook 4	18.00 uur
Zaterdag 22	Artikel "Kontakt"	12.00 uur
Zondag 23	Instuif (Voetbal) + Postzegels	10.00 tot 13.00 uur
Donderdag 27	Tafeltennis - Blacklight	19.30 uur
Zondag 30	Instuif (Kaart)	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 31	Kulo van oud naar nieuw	19.00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in het KWB-lokaal, tenzij anders vermeld.

VOORZITTERSWOORDJE

Dag iedereen,

En zo beginnen we aan de laatste maand van dit jaar. De feestmaand met Kerstmis en Oudejaan, met de Sint en voor sommigen nog wat meer...

Eerst wil ik met jullie even terugblikken op de voorbije maand bij onze KWB.

Beginnen we op maandag 5 november met de info-avond met als thema "ALLES BEGINT BIJ WATER". Interessant, leerrijk, opkomst had wat hoger mogen zijn.

Zondag 18 november was het dan weer hoogdag bij onze KWB. In ons 70^e jaar vierden we ook 25 jaar SOLIDARITEITSINSTUIF. In de voorbije 25 jaar is deze activiteit uitgegroeid tot één van de grootste KWB-activiteiten, met medewerking van zowat alles en iedereen die bij onze KWB betrokken is. Dit jaar ten voordele van vzw SIANN en van vzw WITH LOVE BY FERRE. Met 247 deelnemers werd het zeker een groot succes. Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

Zondag 25 november kwam de SINT weer op bezoek. Het kinderfeest blijft voor onze kinderen en kleinkinderen toch steeds een leuke activiteit. Goochelaar en entertainer Ben, iemand uit eigen midden, heeft dat weer schitterend gedaan. Bedankt.

Tussen beide voornoemde activiteiten in was er ook zondag 11 november. Zowel onze onderafdeling TTK als onze onderafdeling volleybal hielden die dag hun clubkampioenschap. Beide sportieve gebeurtenissen waren succesvol.

En dan is er dus de maand december. Zoals ik al zei, de feestmaand bij uitstek. Ook bij onze KWB natuurlijk.

Het kerstfeest van de onderafdeling voetbal is niet weg te denken uit onze jaarlijkse kalender. Steeds aangenaam, gezellig, lekker en ook met de

nodige verrassingen waarvoor de bestuursleden van onze onderafdeling steeds weer zorgen. Zaterdag 15 december is ons KWB- lokaal dan ook weer the place to be. Inschrijven is natuurlijk noodzakelijk.

En op maandag 31 december zorgt KULO dan weer voor een leuke jaarwisseling. De “Van oud naar nieuw” in ons lokaal zorgt ook jaarlijks voor een fijne en aangename overgang van het oude naar het nieuwe jaar. En ook hier, inschrijven is de boodschap.

Vrienden en vriendinnen, langs deze weg wil ik jullie allen alvast een zalig kerstfeest toewensen. Dat de vrede, die we toch vaak linken aan het kerstgebeuren, effectief werkelijkheid zou mogen worden. En dat wij hieraan zouden meewerken, binnen onze mogelijkheden, met onze gaven en gebreken.

Maak er een gezellige, warme maand van, vier goed, geniet zo veel als kan.

Ik wens jullie allen dan ook een fijne decembermaand toe. Ik hoop jullie hier of daar wel eens te mogen ontmoeten.

En voor nu, veel leesplezier met ons maandelijks ledenblad.

Jullie voorzitter
Johan De Hert



Ik wens een vredevolle kerst aan:

Alle politieke en kerkelijke leiders, aan alle mensen met economische macht, aan allen die hooggeplaatst zijn in deze wereld en mee de wereldpolitiek bepalen; opdat zij hun taak zo zullen uitoefenen dat wereldvrede echt een haalbaar doel wordt. (uit de 11 novemberviering).

Flor

SECRETARIS KWB SINT-MARTINUS

We zijn nog steeds op zoek naar een goede opvolging van onze vriend Harry om het secretariaat van onze afdeling bij te houden.

Ik blijf erin geloven dat een oplossing uit de bus zal komen.

Vrienden, het is van groot belang om het secretariaat van een vereniging als de onze op een goede en correcte manier te organiseren. Zoals Harry dat 35 jaar deed!

Omdat ik weet dat ook jullie dat beseffen, moeten we samen aan een degelijke oplossing werken.

Jullie voorzitter

Johan De Hert

FAMILIAATJES

In deze donkere tijden, koude ruwe dagen, in deze winterse periode wens ik jullie allen toch het allerbeste toe. Ook al gaat het wat minder, ook al kruist ziekte, rouw, tegenslag jullie levensweg, probeer te blijven hopen en geloven, trek jullie op aan het licht van Kerstmis en weet dat betere tijden jullie zullen tegemoetkomen. Dat hopen wij met jullie mee.

ZALIGE KERSTMIS.

SOLIDARITEITSINSTUIF – 18/11/2018

Zondag 18 november 2018 zal in de geschiedenis boeken van onze KWB geschreven staan als een belangrijke, mooie KWB-dag.

De 25^e editie van onze SOLIDARITEITSINSTUIF werd absoluut een topper. Met 247 deelnemers, met overheerlijke mosselen en een lekker Catalaans stoofpotje als alternatief heeft onze onderafdeling kook zich weer van haar beste kant laten zien.

Maar ook alle andere onderafdelingen hebben meegewerkt om van deze dag een onvergetelijk gebeuren te maken. Prachtig om te zien, solidariteit binnen onze grote KWB-familie.

Omdat het een jubileumeditie was gaven we, naast de goede doelen SIANN vzw en WITH LOVE BY FERRE vzw, ook aan nog zeven andere “goede doelen”, die doorheen de 25 jaar de revue mochten passeren, een omslag met daarin tien VANKbons, samen € 50,00 waard en werden ook nog eens 15 VANKbons verloot onder de aanwezigen.

Als klap op de vuurpijl kwamen enkele vertegenwoordigers van SIANN de feestzaal binnen met twee miniknuffel therapiepaardjes. Dit bezoek werd door vele aanwezigen erg goed gesmaakt. De “kaka” werd er dan ook bijgenomen en erg snel door de SIANN vertegenwoordigers opgekuist.

Een woord van dank werd door de voorzitter dan ook nog gewijd aan Richard Geysels, de man waarmee het 25 jaar geleden allemaal begonnen is. Een fles jenever en bloemetjes voor Yvonne, maakte dit “dankjewel” moment compleet. Richard was zichtbaar aangedaan en dankte nadien de voorzitter persoonlijk, maar vroeg erbij te zeggen dat hij de zovele medewerkers doorheen de jaren heen ook erg dankbaar is en blijft. Alleen kan zoiets niet, dit is een kwestie van samen werken, samen bouwen en gelijk heeft hij.

Dus, met deze, naast Richard ook aan zo velen binnen onze KWB een heel oprechte DANK JULLIE WEL voor zo vele jaren van inzet.

In het KWB-lokaal was het ook de ganse tijd erg druk en werden de dessertjes nog erg gesmaakt.

Moe maar voldaan keerden we na 18.00 uur huiswaarts. Een prachtige KWB-dag zat er weeral op.

SOLIDARITEIT VENEZUELA

Maak mee het verschil

PETER GIJS werd in 1979 priester gewijd en was als jong priester onderpastoor in onze parochie tot hij in 1983 vertrok naar VENEZUELA. Momenteel werkt hij in de armenwijk “La Concordia” in het provinciestadje Valle de La Pascua.

Zijn grootste zorg op dit moment is de armsten onder de armen in zijn parochie voeding en medicatie bezorgen.

De parochie heeft geen eigen middelen meer, hij is dus aangewezen op hulp uit het buitenland.

We laten Peter zelf even aan het woord:

Vroeger was er geen rijkdom voor de meerderheid van de bevolking, maar was er geen honger. Nu is er veel honger, veel lijden, veel miserie. Ik tracht de mensen zo veel mogelijk bij te staan. Hulp uit Vlaanderen is meer dan welkom! Groeten. Peter.

KWB Sint-Martinus wil graag dit project van solidariteit steunen en heeft de initiatiefnemers rond deze solidariteitsactie dan ook uitgenodigd op

ZONDAG 9 DECEMBER 2018 tussen 10.00 uur en 13.00 uur tijdens onze wekelijkse INSTUIF.

Er zal dan een standje “SOLIDARITEIT VENEZUELA” in het KWB lokaal staan waar u de gelegenheid krijgt om gesuikerde walnoten en één dags kaarsjes te kopen ten voordele van het werk van onze goede vriend Peter Gijs.

WARM AANBEVOLEN!!! DOEN!!!

Alvast bedankt...

KWB Tafeltennis

Beste Vrienden,

Het jaar loopt naar zijn einde. Terwijl het buiten nog wat vroeger donker wordt verschijnen de lichtjes in de straten die ons doen denken aan de feestdagen. De gezellige warme sfeer buiten en in de huiskamers komt er aan.

We gaan toch even terugblikken op ons clubkampioenschap. Met 27 spelers was dit een meer dan volle bezetting. Iedereen 9 wedstrijden en de 4 eerste 10 wedstrijden spelen op 6 tafels was de uitdaging. De vraag om niet lang in te spelen en alle wedstrijden vlot achter elkaar laten aansluiten werd perfect opgevolgd. Resultaat was een vlekkeloos kampioenschap met toch wel andere finalisten dan voorheen was voorspeld. Bert en Maarten speelden de finale en de ouderdomsdeken haalde de buit binnen. Proficiat Bert.

Op 18 november waren we met 6 leden paraat om de solidariteitsinstuif mede kleur te geven. Onze inzet was zoals de vorige jaren het afruimen van de tafels en het spoelen van de mosselpotjes. Dank aan deze vrijwilligers. Misschien aan onze andere leden een oproep om volgend jaar deze activiteit mede te ondersteunen door met een klikje tters van de heerlijke mosselen te komen genieten.

Onze heenronde loopt naar zijn einde en in december zijn er reeds 2 wedstrijden van de terugronde. Er zijn ploegen die gewoon mee draaien en er zijn ploegen die ne serieuze tand zullen moeten bij steken. Wanneer dit lukt dan zal ook wel dat tikkeltje meeval komen.

Ook eind december op donderdag 27 december vanaf 19.30 uur is er weer onze BLACK-LIGHT. Een sfeervolle en gezellige avond die we om 23.00 uur afsluiten. Tussendoor zal onze kok voor een smakelijk tussendoortje zorgen.

De nevencompetities, zoals elk jaar in deze periode, komen gretig aan bod. Voor de beker De Hollogne is er natuurlijk nog even tijd terwijl bij de masters alle wedstrijden vast liggen.

Onze jongeren krijgen in december hun plaats in de play-offs. Waarschijnlijk zal eerste afdeling tot de mogelijkheid behoren. Vanaf januari zullen we ook starten met een beginnersploegje. Onze nieuwe jongeren willen we de kans geven om kennis te maken met het competitiegebeuren. Wanneer we er in slagen ze goed te begeleiden hebben we kans dat ze er het volgend werkjaar vol voor kunnen gaan.

Graag wil ik nu reeds aandacht vragen voor zondag 13 januari 2019. De B ploeg mede geholpen door Francine verzorgen een speciale instuif. Van 11.00 tot 13.00 uur kan er genoten worden van heerlijke appelbeignets.

Verdere info volgt beslist nog in een volgende uitgave van Kontakt.

Verder nog mee geven dat op donderdag (behalve de eerste donderdag van de maand) vanaf 19.30 uur onze deuren open staan voor tafeltennis. Onze jongeren die aansluiten hebben tevens de kans om op woensdag trainingen te volgen.

Verder nog veel leesplezier en graag tot een volgende.

Frans



KWB Kookclub

Beste kookvrienden,

We doen stilaan de “*boeken toe*” ... 2018 loopt op zijn einde.

Nog 1 kookavond juist voor de feestdagen en we gaan van start met het nieuwe jaar. Ondertussen heeft koning winter ons al enkele winterprikken uitgedeeld, misschien een voorbode van wat ons nog te wachten staat.

Hopelijk wordt het niet te koud voor de Sint en zijn Pieten op 6 december.

Stel je voor een koude vriesnacht zodanig dat de zwarte gezichten wit uitslaan van het vriesweer. Dan worden “zwarte Pieten” plots “roet-Pieten” met als gevolg : geen gezever meer !

Voor onze kookafdeling was de Solidariteitsinstuif het laatste groot evenement van 2018. Met 247 inschrijvingen hebben we een mooi resultaat geboekt, (dit zijn 6 inschrijvingen meer dan editie 2017).

25^{ste} “Solidariteitsinstuif”

Ten voordele van *WITH LOVE BY FERRE en SIANN*

Bedankt, merci, danke,



thanks, gracias, grazie.

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft deelgenomen aan editie 2018, zowel naar alle deelnemers, leden en onderafdelingen van KWB St-Martinus. Deze mooie samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we op zondag 9 december tijdens de zondaginstuif twee mooie cheques mogen overhandigen aan

SIANN vzw en WITH LOVE BY FERRE vzw.

Dienstmededelingen :

- Onze voorzitter Luc is gedurende de maand december jarig.
Van harte proficiat vanwege gans de kookploeg.
- Vrijdag 21 december laatste kookavond 2018, groep Verpoten.
Eventuele verontschuldigen **8 dagen** op voorhand doorgeven aan chef Marc. We hebben natuurlijk liever dat iedereen mee 2018 komt uitzwaaien.
- Zaterdag 19 januari 2019 kookavond met de dames. Chefs vergeet jullie menu niet door te geven aan Danny, voorgerecht groep Verpoten, soep & nagerecht groep Torfs, hoofdgerecht groep De Meyer.
Chefs gelieve onderling af te spreken zodanig dat we mooie menucombinaties krijgen.
- Zondag 20 januari 2019 instuif :
Torfs - Van Hees - De Wachter - Van der Steen



Pottenkijker MW

KWB Fotoclub

Beste kiekjesvrienden,

Deze maand doen we eens geen uitstapjes, zodat we nu meer onze focus richten op de foto's gemaakt door het jaar, met als afsluiter de beoordeling van het thema "vier seizoenen" waar we toch een heel jaar mee bezig geweest zijn.

- Maa 03december 14:00 uitwisselen foto's vrij thema dit kunnen foto's zijn van vakantie, evenementen, portret, feestjes enz.
- Maa 10 december 14:00 Beeldbewerking (deel 4)
- Zon 16december Instuif
- Maa 17december 14:00 Vier seizoenen en afsluiten jaar
- Maa 24 dec en 31 dec geen bijeenkomst

Voor de laatste veranderingen kijk even naar www.indelens.be

Foto van de maand : Ben Jacobs



IN DE LENS



Met Kulo van Oud naar Nieuw

Het jaar 2018 nadert zijn einde. De feestdagen komen in het verschiet en dus ook ons jaarlijkse eindejaarsfeest van KULO.

Na het succes van vorige editie, behouden we de formule. Dezelfde DJ en dezelfde traiteur staan garant voor weer een spetterend eindejaarsfeest op 31 december vanaf 19u00 in ons KWB-lokaal.

We kunnen u dit feest aanbieden aan een forfaitaire prijs van 39,00 €/persoon voor KWB-leden en 49,00 €/persoon voor niet-KWB-leden. De dranken tijdens de maaltijd zijn hier niet inbegrepen en zijn te verkrijgen aan de democratische KWB-prijzen.

Wat is er allemaal in de prijs inbegrepen?

- Een lekker aperitief
- Een uitgebreid koud en warm buffet
- Een dessertenkeuze
- Een heildronk om middernacht
- Een heerlijke kaastafel
- Koffie of thee met een versnapering
- Muziek voor oud en jong

Wil je zeker zijn van je plaats, wacht dan niet met inschrijven. Je kan het inschrijvingsstrookje bezorgen aan Lieve, Louis, Harry of Jos. De uiterste datum van inschrijving is 23/12/2018. De betaling dient te gebeuren op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO.

We hopen naast de trouwe deelnemers ook nieuwe gezichten en jongeren te mogen begroeten. De ambiance is alvast verzekerd!

Feestelijke groeten van het KULO-team.



HET BIER VAN MAAND DECEMBER ORVAL!



Orval is een trappistenbier dat in de abdij Notre-Dame d'Orval in de provincie Luxemburg wordt gebrouwen.

Orval wordt beschouwd als een buitenbeentje binnen de familie van de trappistenbieren én van de Belgische bieren in het algemeen. Waarom? Wel, er is slechts één variant algemeen verkrijgbaar en deze is een relatief licht bier dat herinnert aan het Engelse ALE.

Het bier, gebrouwen sinds 1932 en gebotteld in 33-cl flesjes, heeft een gemiddeld alcoholpercentage van 6,2%. In het verleden werd de sterkte al eens onderschat doordat de nagisting op fles soms voor een hoger alcoholpercentage zorgde. Het wordt aanbevolen het bier op een temperatuur van om en bij de 15° Celsius te bewaren én te serveren wil het bier helder geschonken worden. Indien het bier te koud staat, zal het eerder troebel zien.

Jonge Orval, net uit de brouwerij, heeft een hoppig en verfrissend aroma en smaak, naast fruitige toetsen. Na vier tot vijf maanden krijgt het een enorme schuimkraag en wanneer het bier een jaar oud is, heeft het een droge bitterheid. Hierna kan het nog lang gehouden worden, maar zal aan hoppige frisheid verliezen. Weetje voor de echte Orvalliefhebbers: het wordt aanbevolen het bezinksel met de gist apart te serveren!

Naast het alombekende trappistenbier Orval met, zoals reeds vermeld, een gemiddeld alcoholpercentage van 6,2% wordt in de abdij ook GROENE ORVAL (Orval Vert) gebrouwen. Dit bier is minder sterk en had tot 2013 een alcoholpercentage van 3,5%, daarna werd dit “opgetrokken” tot 4,2%. Orval Vert wordt in de abdij gebottelde versie geserveerd aan de daar verblijvende monniken en de gasten/bezoekers. In het abdijcafé kan men het zelfs van het vat drinken.

De jaarlijkse productiecapaciteit is sinds 2008, mede door grote investeringen, opgevoerd tot 65 000 hectoliter. Maar tegelijk met de productietoename nam echter (?) ook de vraag toe, waardoor er soms tekorten worden opgetekend.

Naast een bezoek aan de abdij van Orval is ook “de legende van Orval” de moeite waard om na te lezen. Surf daarvoor naar www.orval.be .

NB: Helaas zijn de typische Orvalglazen niet ter beschikking in ons KWB-lokaal!



Martinus Kontich Voetbal

Organiseert zijn

Kerstfeest

op zaterdag **15 december** 2018 vanaf 18u30.

<p>OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?</p>  <p>K.W.B. KOOKCLUB Sint-MARTINUS Kontich</p>	<p>OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?</p>  <p>K.W.B. KOOKCLUB Sint-MARTINUS Kontich</p>
<p>ZOEKT MANNEN VOOR HUN KOOKCLUB</p> <p>IS DIT IETS VOOR U !!</p> <p>AARZEL DAN NIET EN KONTACTEER ONS</p> <p>Eén maal per maand komen onze chefs bijten om samen een lekkere maaltijd te bereiden en uiteraard te degusteren. Hebt u interesse? Kontaktéer dan één van onderstaande bestuurleden voor meer info</p> <p>Luc Torfs - 0488 47 93 26 Danny Aerts - 0494 18 87 89 Bart Van de Pinte - 0488 29 24 07 Florent Pattenaers - 0486 03 49 23 Willy Maertens - 0474 22 71 30</p>	<p>ZOEKT MANNEN VOOR HUN KOOKCLUB</p> <p>IS DIT IETS VOOR U !!</p> <p>AARZEL DAN NIET EN KONTACTEER ONS</p> <p>Eén maal per maand komen onze chefs bijten om samen een lekkere maaltijd te bereiden en uiteraard te degusteren. Hebt u interesse? Kontaktéer dan één van onderstaande bestuurleden voor meer info</p> <p>Luc Torfs - 0488 47 93 26 Danny Aerts - 0494 18 87 89 Bart Van de Pinte - 0488 29 24 07 Florent Pattenaers - 0486 03 49 23 Willy Maertens - 0474 22 71 30</p>
<p>EN HOPELIJK MOGEN WIJ U VERWELKOMEN ALS NIEUWE CHEF IN ONS TEAM</p>	<p>EN HOPELIJK MOGEN WIJ U VERWELKOMEN ALS NIEUWE CHEF IN ONS TEAM</p>

Naam:.....

Schrijft in met personen voor het kerstfeest van
Martinus Kontich Voetbal van 15-12-2018

En betaald hierbij

de som van x € 35,00 = €
aan één van de bestuursleden.

Indien mogelijk, wens ik aan tafel te zitten bij

.....



Inschrijvingsstrookje
VAN OUD NAAR NIEUW 2018-2019

Ondergetekende

naam:

.....

telefoon:

.....

Schrijft in met personen voor de viering van Oud naar Nieuw op
31/12/2018 vanaf 19u00

en wenst samen te zitten met:

.....

.....

.....

en betaalt x 39,00 €/persoon KWB-leden =€

en x 49,00 €/persoon niet-KWB-leden =€

totaalbedrag =€

op rekening BE67 0882 5149 1487 van KWB-KULO

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2018

Inschrijvingsstrookje

KULO

Van oud naar nieuw

Uiterste inschrijvingsdatum: 23/12/2018

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?



K.W.B. KOOKCLUB
Sint.-MARTINUS
Kontich

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?



K.W.B. KOOKCLUB
Sint.-MARTINUS
Kontich

ZOEKT MANNEN VOOR HUN KOOKCLUB

IS DIT IETS VOOR U !!

AARZEL DAN NIET EN KONTACTEER ONS

Eén maal per maand komen onze chefs bijeen om samen een lekkere maaltijd te bereiden en uiteraard te degusteren. Hebt u interesse? *Kontakteer dan één van onderstaande bestuursleden voor meer info*

Luc Torfs - 0488 47 93 26
Danny Aerts - 0494 18 87 89
Bart Van de Putte - 0484 29 24 07
Florent Puttenaers - 0486 03 49 23
Willy Maertens - 0474 22 71 30

EN HOPELIJK MOGEN WIJ U VERWELKOMEN
ALS NIEUWE CHEF IN ONS TEAM

ZOEKT MANNEN VOOR HUN KOOKCLUB

IS DIT IETS VOOR U !!

AARZEL DAN NIET EN KONTACTEER ONS

Eén maal per maand komen onze chefs bijeen om samen een lekkere maaltijd te bereiden en uiteraard te degusteren. Hebt u interesse? *Kontakteer dan één van onderstaande bestuursleden voor meer info*

Luc Torfs - 0488 47 93 26
Danny Aerts - 0494 18 87 89
Bart Van de Putte - 0484 29 24 07
Florent Puttenaers - 0486 03 49 23
Willy Maertens - 0474 22 71 30

EN HOPELIJK MOGEN WIJ U VERWELKOMEN
ALS NIEUWE CHEF IN ONS TEAM

KWB Voetbal



er een deel spelers terug na de winterstop.

Het seizoen is volop aan de gang voor onze voetbalploeg. We bevinden ons in de middenmoot van het klassement. We hopen met een 9 op 9 de (lange) winterstop in te duiken. Jammer genoeg zijn er al wel enkele hardnekkige blessures opgedoken bij sommige spelers. Hopelijk komen



Als we eens vooruit kijken zien we dat het kerstfeest voor de deur. Hier is leute, plezier, gezelligheid en lekker eten iedere keer weer gegarandeerd. Ons kerstfeest zal dit jaar doorgaan op ***zaterdag 15 december***. Je bent welkom ***vanaf 18u30*** zodat we omstreeks 19u de benen onder tafel kunnen schuiven. Het muzikaal entertainment wordt ook dit jaar verzorgd door DJ “Franky Wonder”

De kerstmenu ziet er als volgend uit:

- ***“Glaasje Bubbels”***
- ***“Kervelroomsoep”***
- ***“Gemarineerd Varkenshaasje”, met een appeltje, veenbessen, groentjes en kroketten***
- ***“Dame Blanche”***
- ***“Tas Koffie”***

Dit alles voor de prijs van **€ 35,00 per persoon!!!**
Inschrijven kan vanaf heden bij een bestuurslid van onze voetbalafdeling, of via franssen.stefan78@gmail.com en dit tot zondag 9 december 2018. Wij hopen u in grote getalen te mogen ontvangen om samen de feestdagen in te zetten.

KWB Wijngilde

Beste gildevrienden,

Onze ledenvergadering van 1 november is voorbij. En de Statiepoweten, die bij ons te gast waren hebben het weer eens schitterend gedaan. Het werd een fijne culturele avond.



Natuurlijk had onze keldermeester Kamiel voor een uitstekend kriekenwijnkje gezorgd en Marleen maakte, voor de gelegenheid, een Halloween pompoensoepje om van te snoepen.



Alcoholvrije likeurtjes, een lekker biologisch drankje dat door iedereen onbepert kan gedronken worden zelfs door onzen Bob.

daarover praten wij op onze volgende ledenvergadering. Toegegeven, een heerlijk wijnkje is iets anders, maar ook van een niet alcoholische drank kan je best genieten.

Zeker aan te bevelen als je nadien nog met uw wagen naar huis moet. En hoe het allemaal kan en hoe het moet, dat gaat Georges ons op de volgende ledenvergadering allemaal vertellen, en misschien ook eens laten proeven. Onze ledenvergadering gaat door op **donderdag 6 december** om 20u in het KWB lokaal. Ook niet gildeleden zijn ook op deze vergadering welkom..

Bij het begin van het nieuwe jaar vragen wij ook aan onze leden om hun lidmaatschap te hernieuwen

Het lidgeld bedraagt : € 10 per jaar wanneer je al aangesloten zijt bij KWB.



En dan, ja de eindejaarsfeesten en nieuwjaarsfeesten komen er weer aan.

In onze gilde wordt het nieuwjaarsfeeste gevierd op **zaterdag 5 januari**

En zoals het past, beginnen wij met een zelfgemaakt aperitiefdrankje, dat vanaf 18u zal geschonken worden. We maken er een fijn feestje van

iets lekker om te eten en iets fijn om te drinken. Daarna maken wij er een leuke dansavond van. 2019, wij gaan er

ontstuimig aan beginnen !

Lid zijn of worden van onze gilde : altijd een goede beslissing!.

Meer inlichtingen bij onze voorzitter

J. Huysmans Drabstraat 54 tel : 03 457 32 07

e-mailadres : wjngilde.kontich@telenet.be

Moeder zegt tegen Jantje: "Als ik een paar dagen bij opa en oma ben, moet je elke dag de eieren uit het kippenhok halen. En denk erom, je moet op elk ei schrijven wanneer het gelegd is." Als moeder een paar dagen later thuiskomt, ziet ze een mandje met eieren. Op elk ei is keurig geschreven: "Vandaag!"



KWB Kaarten

Vrijdag 2 november

Klavertjes troef vanavond voor de 60 deelnemers aan de vierde wedstrijd van het seizoen.

Maar vooraleer de eerste kaart op tafel valt maken we het even stil en gaan onze gedachten naar Jos Domen, die jarenlang samen met echtgenote Jeanne Joly trouw op post was op onze kaartavonden en van wie we onlangs afscheid hebben moeten nemen.

Jos Goossens is met 76 slagen de onbetwistbare winnaar van de eerste ronde. Jozef Vleminckx zit hem het dichtst op de hielen met 68, wat verder volgen Leo Van linden en Maria Vansweevelt met 66, en nummer 5, Gerda Opsomer, staat met haar 63 slagen al 13 achterop. Helaas krijgt Jos met slechts 40 slagen in de tweede ronde blijkbaar de weerslag van zijn sterke eerste beurt. De koplopers in die ronde zijn Stan Peeters en Staf Van den Eynden, die beiden met 74 slagen de eerste plaats delen. Met 65 slagen volgen Ronny Van den Bos, Edward Van Herck en Leo Van linden. De knappe score van Staf en Stan levert hen de plaatsen 1 en 2 in de daguitslag op, net voor Leo Van linden, die in beide reeksen (ook) derde eindigt. Bovendien nemen ze samen met ruime voorsprong de leiding in het voorlopig klassement.

Stan Peeters scoort met 24 slagen best in een rondje van 4 spelen. Willem Lauwereys en Leo Ielegems halen met 4 het minst goede resultaat in zo'n rondje. Jozef Vleminckx mag met 11 slagen de pluim van de hoogste score in één spel op zijn hoed spelden.

De uitslag:

1.Staf Van den Eynden 134, 2.Stan Peeters 132, 3.Leo Van linden 131, 4.Maria Vansweevelt 120, 5.Jozef Vleminckx 118, 6.Bart Peeters 117, 7.Jos Goossens 116, 8.Jef Jespers 114, 9.Ronny Van den Bos, Ludo Jacobs en Gerda Opsomer 113, 12.Lia Segers 112, 13.Nini Claessens, Suzy Vanherck en Peter Marquetecken 111, 16.Margriet Torfs 110, 17.Bert Soudan 109, 18.Edward Van Herck, Jos Truyens en Vik Willems 108.

Het klassement na 4 avonden:

1.Stan Peeters en Staf Van den Eynden 468, 3.Nicole Stessens 450, 4.Albert Daelemans en Marc Pirson 448, 6.Maria Vansweevelt 443, 7.Eliane Goddaer 440, 8.Chris Hellemans 438, 9.Leo Van linden 437, 10.Lida Tael 436.

Vrijdag 9 november

Met 68 kaarters zitten we vanavond aan 17 volle tafels. Van maart 2011 is het geleden dat we nog met zovelen present waren op een van onze kaartavonden. En voor de derde keer is klaveren troef op deze 5de speeldag.

Om een ronde van 16 beurten te winnen moest je vanavond Moons heten. Anita wint de eerste met 71 slagen, Fred de tweede met 79. Louis Van den Eynde is evenwel de winnaar van de avond met 138 slagen en Staf Van den Eynden laat Stan Peeters achter zich en nestelt zich alleen aan de leiding. De kip wordt meegenomen door Anita Moons, omdat Louis Van den Eynde en Albert Daelemans de prijzetafel verkiezen boven de kip.

Anita Moons wint dus de eerste ronde met 71 slagen en klopt Albert Daelemans en Edward Van Herck, 66, Chris Hellemans, 65, en Louis Van den Eynde, 64. Fred Moons haalt met 79 slagen het sterkst uit in de tweede ronde. Louis Van den Eynde haalt met 74 een mooie score en laat ook Simonne Joly en Jan Borgmans met 66 en Liliane Peeters, Suzy Vanherck en Albert Daelemans met 65 nog ver achter zich.

Bert Soudan kaart zich twee keer in de kijker. Samen met Louis Van den Eynde speelt hij met 27 slagen het beste rondje van 4 spelen en samen met Willem Lauwerys scoort hij met 11 slagen best in één spel. Louis Van Deuren haalt dit verslag met een driepunter in een rondje van 4 spelen.

De uitslag:

1.Louis Van den Eynde 138, 2.Albert Daelemans 131, 3.Anita Moons 125, 4.Suzy Vanherck 123, 5.Jan Borgmans 122, 6.Staf Van den Eynden 121, 7.Bert Soudan 120, 8.Edward Van Herck 117, 9.François Stessens 116, 10.Fred Moons, Simonne Joly, Liliane Peeters, Vik Willems en Chris Hellemans 115, 15.Leo Ielegems 114, 16.Ludo Jacobs 113, 17.Rita Van Hoey 111, 18.Maria Vansweevelt en Maarten Spriet 110, 20.Ria Van der Heyden en Juul Selderslaghs 109.

Het klassement na 5 avonden:

1.Staf Van den Eynden 589, 2.Albert Daelemans 579, 3.Stan Peeters 572, 4.Maria Vansweevelt, Chris Hellemans, Nicole Stessens en Suzy Vanherck 553, 8.Louis Van den Eynde 545, 9.Ludo Jacobs en Leo Van linden 543.

Vrijdag 23 november

Met 64 kaarters en klaveren als troef gingen we aan de slag op deze 6 de kaartavond van het seizoen.

Voor Rita Min was deze “black fryday” niet zo zwart want zij haalt met 135 slagen de overwinning binnen met bijhorende kip. Proficiat Rita !

In de 1 ste reeks was het Mariette Selleslaghs die toch een optie nam voor die eerste plaats, want met 78 slagen stak zij van wal, gevolgd door Jan Borgmans met 72 slagen en op ruime afstand Carlo Geuens en Chris Hellemans met 64, Leo Delbaen volgde op 63.

En dan was het al Rita wat de klok sloeg, zij stak Mariette naar de kroon in de 2^{de} reeks, want zij evenaarde die 78 slagen en stak dus de dagwinst op zak. In haar zog kwam Eliane Goddaer met 71 slagen, Suzy Vanherck en Simone Joly (Hove) respectievelijk met 66 en 65 slagen iets te kort.

Rita haalde ook het record van meeste slagen in één rondje binnen met 28 slagen.

Gerda Opsomer haalde dan weer de media met 11 slagen in één spel. Aan de andere kant moesten Maria Van den Eynde en Maarten Spriet het stellen met slechts 4 slagen in één rondje.

De daguitslag:

1.Rita Min 135, 2. Mariette Selleslaghs 129, 3. Jan Borgmans 127, 4. Eliane Goddaer en Simone Joly (Hove) 126, 6. Hilde Bastiaens 125, 7. Carlo Geuens 124, 8.Irene Beukelaers 118, 9. Louis Van den Eynde 117, 10. Staf Van den Eynden, Jan Torfs en Nini Claessens 114, 13. Jean Van Relegem en Albert Daelemans 113, 15. Marie José Halans 112,

Het klassement na 6 avonden:

1.Staf Van den Eynden 703, 2. Albert Daelemans 692, 3. Stan Peeters 683, 4. Elian Goddaer 663, 5. Louis Van den Eynde en Suzy Vanherck 662, 7. Chris Hellemans 659, 8. Maria Van Sweevelt 655, 9. Bert Soudan 651, 10. Nicole Stessens 643.

FS

Al voor de 40ste maal trok KWB-KULO er op uit op het derde weekend van oktober. Allemaal ouwe getrouwe doorwinterde KWB-ers die hun batterijen nog even willen opladen om de komende eindejaar feestelijkheden goed en gezond door te komen. We noteren toch drie nieuwkomers nl. Julien Van der Steen, Carine Van den Heuvel, de dochter van Ireentje en Marina Fierens, vriendin van de Jos.

Julien kampte spijtig genoeg met een zware verkoudheid en hoopte er met gezonde lucht en stevige alcoholhoudende drankjes vanaf te raken. Na 3 intense dagen was zijn hoest- en stemgeluid al wat beter maar nog niet van die aard dat men hem bij het zangkoor “de Netezonen” met open armen zal ontvangen. Hopelijk gaat het intussen al wel wat beter.

Met spijt in 't hart vernamen we ook het overlijden van Leon Vuyts die ons de week voordien plots ontvallen was. Iedereen was verheugd dat Leon, een smaakmaker van deze bijeenkomsten, er na enkele jaren afwezigheid weer bij zou zijn. Steeds goedgezind en met een vrolijke noot, zijn mondharmonica en zelf gecomponeerde liedjes was hij een certitude voor succes. 't Was dan ook zeer passend en erg geapprecieerd dat Harry tijdens de zaterdagwandeling een kort bezinningsmoment inlaste ter nagedachtenis van Leon.

Om 7u30 werden we verwacht op de parking van de sporthal d.w.z. dat de vroegste vogels Flor en Monique een uurtje vroeger de bus en de andere deelnemers staan op te wachten. Flor willen we bij deze nogmaals proficiat wensen want hij werd diezelfde dag 80 jaar, een gezegende leeftijd die je hem zeker niet zou aangeven.

Harry, Lieve, Louis en Jos stonden in voor de Kulo leiding, het vervoer werd toevertrouwd aan “reizen Lauwers” ons allen welbekend. Het reisdoel is Bad Bentheim, ergens in de deelstaat Niedersachsen in Duitsland, dicht tegen de Nederlandse grens.

De chauffeur stelde zichzelf en zijn bus voor. Hij heette Steven, een flink uit de kluiten gewassen jongeman van pakweg 130 kg. Ongetwijfeld een goeie chauffeur en aan zijn commentaar te horen beter dan al de anderen die op de baan waren.

We stoppen op de autostrade aan een rustplaats genaamd “La Place” voor, zoals de naam zelf aanduidt, een “plas” pauze. Wie het wenste kon er ook

een koffietje drinken of zelfs, zoals Hugo deed, nog een volledig ontbijt nemen.

Op de middag komen we aan in Emsbüren waar een bezoek gepland is aan Emsflower, Europa's grootste pot- en perkplantenkwekerij. Na een uitgebreide en uitstekende broodmaaltijd krijgen wij ruim de tijd om dit immens bedrijf te bezoeken. Oorspronkelijk was het een kleine kwekerij, in 1954 gesticht door Jan Kuipers en intussen uitgroeid tot Europese marktleider in zijn genre.

Het aangrenzende bezoekerscentrum biedt ons een inzicht in het volautomatische productieproces waarbij alles computergestuurd wordt geleid. Het deed denken aan het melkveebedrijf dat wij vorig jaar in het naburige Nederland bezochten. Naast het productieproces is het bezoekerscentrum voortdurend uitgebreid en vernieuwd waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor jong en oud.

Prachtig is zeker de vlindertuin met meer dan 1000 vlindersoorten die je van dichtbij kan bezichtigen. Een verademing voor zoveel pracht want buiten het "koolwitje" en de afschuwelijke "buxusmot" is er in onze tuinen niet veel vlinderplezier meer te beleven.

Verlaat je het vlinderpaleis dan kom je in een uitzonderlijk prachtige tropentuin, een paradijselijke omgeving met exotische dieren en planten zoals o.m. apen, papagaaien, stokstaartjes en ook veel verschillende soorten cactussen. Vooral de "echinocactus grusonii", ook "schoonmoederstoel" genoemd had heel veel belangstelling. Deze cactus ziet er in volwassen toestand uit als een ronde, met vlijmscherpe doornen bezette poef. Een ideale gelegenheid om een te opdringerige schoonmoeder zo'n stoel als zitplaats aan te bieden, vandaar de benaming. Naar 't schijnt een felbegeerd huwelijksge Geschenk voor jonge koppels.

Met nostalgische dromen over schoonmoeders allerhande brengt de bus ons tegen de avond aan naar hotel Grossfeld in Bad Bentheim.

Daar wachtte ons een uitgebreid buffet met koude en warme gerechten. Zij die dachten snel tafelplaatsen voor de vrienden te reserveren, volgens de intussen al welgekende 40-jarige traditie, werden al snel zonder pardon "op" of is het "af" hun plaats gezet.

"Jassen Raus!" klonk het oorverdovend in de inkomhal van het hotel, zelfs de visverkopers op het nabije marktplein schrokken op. We voelden direct dat we in Duitsland waren. De nieuwe Führer Jozef und Kommandante Liebchen zouden eens en voorgoed breken met een slechte gewoonte en ordnung brengen in deze oeroude KUL-o-gebruiken.

“Oh tempora oh mores”, nieuwe tijden, nieuwe wetten dat wisten de Romeinen al, waarom zou dat bij de KWB niet lukken. En jawel, na veel vijven en zessen en wat water bij de wijn vond iedereen een gepast plaatsje en werd het avonddiner alle eer aangedaan. De nieuwe methode heeft intussen al een naam gekregen nl. de “waterleidingdistributie”.

Er waren drie mogelijkheden na het avondeten: ofwel ging je gewoon slapen, niet abnormaal na zo’n vermoeiende dag maar wel saai, ofwel bleef je in de bar of buiten op een terrasje een kaartje leggen en gewoon een pintje drinken, ofwel deed je een wandeling in het centrum van de stad met “De Nachtwacht”. Dit is nu een dagelijkse attractie geworden maar tot een eeuw geleden een bittere noodzaak. Bij nacht en ontij ging de nachtwacht de straat op om Bentheim te beschermen tegen rovers en vuur. De huidige wacht houdt elke 7 minuten stil om te vertellen over die tijden, de stad en zijn ambt.

Dikwijls angstaanjagende verhalen zoals o.m. over het “oorkussen van de duivel”. Er was een boer uit Bentheim die een groot kasteel als huis wenste. Hiervoor sloot hij een verbond met de duivel. Die beloofde hem op één dag een prachtig kasteel te bouwen. In ruil wilde hij het eerste levende wezen dat zijn stem vanaf de toren verhief voor altijd bezitten. De duivel was ervan overtuigd dat het de boer zelf zou zijn. De boer kwam naar het prachtige bouwwerk kijken en stuurde zijn tamme kraai naar de toren en die liet daar aangekomen een luid gekraai horen. De duivel schrok hiervan wakker en sprong woedend recht omdat hij slechts een kraai kreeg en niet de boer zelf. Hierbij bleef hij met zijn oor achter een punt van de rots hangen. Het scheurde af, versteende later en staat nu nog steeds als grote rotsblok naast de burcht, een steen die met een beetje verbeelding de vorm van een oor heeft aangenomen.

Hij vertelt ook over de schandpaal en over de vrouw die haar man sloeg en hoe dat ’s morgens als een lopend vuurtje door de stad ging. Ja, die wacht hoorde soms meer dan de bevolking lief was. Nu is zo’n nachtwacht veranderd en wij kennen het als “BIN” “of de buurtinformatie-netwerken.

De ons toegekende kamers waren mooi en nodigden uit tot een welverdiende nachtrust om de emoties van de vorige dag rustig te verwerken en om uitgeslapen klaar te zijn voor het erg gevuld zaterdagprogramma. Het lekkere spek-met-eieren ontbijt deed ons vol optimisme uitkijken naar de komende activiteiten. In de aanbieding stond

een stevige wandeling in het Bentheimerwald of een bezoek met de bus aan de Naturzoo in Rheine.

17 sportievelingen kozen voor de wandeling, een goeie keuze want we werden begeleid door een stralende zon. De wandeltochten zijn meestal de hoogtepunten van de weekenden. Prachtige kleurrijke herfstnatuur, zuivere lucht en vooral het uitwisselen van weetjes over het buitenleven met tal van belevenissen.

Pas gestart, in de nabijheid van een kuuroord, zien we witte dampen als een mistgordijn opstijgen vanuit een water. Wij dachten aan geisers zoals in IJsland of de vulkaneifel, maar nee het waren verhitte blote mannen en vooral vrouwen die na de sauna in het koude water aan het afkoelen waren. Het kuuroordterrein was spijtig genoeg met prikkeldraad afgesloten zodat we niet dichterbij konden komen en verplicht waren onze tocht verder te zetten.

Het werd een boeiende tocht, een ontdekkingspad waar we de natuur van dichtbij beleven. Op verschillende plaatsen kunnen we dingen uitproberen, geluiden van vogels beluisteren, de geur van het bos opsnuiven en tenslotte een 40-tal quiz vragen beantwoorden. Ondanks al ons verstand en denkwerk waren we allemaal met grote onderscheiding gebuisd!

Leo Ielegems had zich duidelijk op deze tocht voorbereid. Hij had een vraag klaar over het boerenleven en tevens een technische meetkundige opgave.

Bij het aanschouwen van een kudde grazende koeien stelde hij de vraag of iemand wist wat een “kennef” was en hierbij aansluitend ook de betekenis van “stalrepels”. Hij gaf ook een technische opleiding over hoe je geometrisch de hoogte van een boom kan inschatten enkel met een houten stokje en de zon. Erg interessant en simpele antwoorden. Wil je ze kennen dan ga je de volgende keer best mee met de wandelgroep en professor Leo zal het antwoord geven.

We eindigen de wandeling in het plaatselijke Bahnhofcafé voldaan en volgedaan met een traktatie van Kulo.

De niet-wandelaars trokken naar “naturzoo Rheine” om de dieren van dichtbij te beleven. In het eerste “apenbos” van Duitsland ontmoet je in het wild levende berberapen. In de zeevogelvolière loopt u pinguïns tegen het lijf en in de doorloopvolière van de vochtige biotoop vliegen reigers en ibissen boven het hoofd en leven meer dan 100 ooievaars volledig vrij. Waar direct contact niet mogelijk is ontmoet u de dieren op ooghoogte. Je ziet zeehonden bij het duiken onder water, kun je gibbons in de

boomtoppen bewonderen en sta je oog in oog met tijgers en beren, volgens ooggetuigen een vrij indrukwekkende belevenis.

‘s Middags lunchen we weer samen in het hotel. Lunchen is hier niet het juiste woord want onze lunch bestaat enkel uit een waterachtige soep met een droog broodje. We voelen ons terug in Duitsland maar ditmaal in een concentratiekamp tijdens de tweede wereldoorlog. Gelukkig heeft onze Führer ook nu voldoende autoriteit aan de dag gelegd om deze schromelijke vergissing recht te zetten.

In de namiddag krijgen wij een begeleide rondrit door Nedersachsen. Hierover kunnen we vrij kort zijn. De gids die ons begeleidde sprak zeer goed Nederlands maar was heel weinig van zeggen. Als ze betaald werd per uitgesproken woord dan zal het Kulo weinig gekost hebben. Niemand was daar rouwig om. We kregen tijd om te recupereren van de voormiddaginspanningen tijdens een lange rustpauze in de zon aan een uitgebreid meer. Als toemaatje kregen we nog een speciale attractie van sommige KWB-leden die ons aantonden hoe je een hond kon dressereren met behulp van een tennisbal. De werptechniek van Harry was spectaculair maar zeker nog voor verbetering vatbaar. De bal die voorwaarts werd geworpen viel achter zijn rug. Zelfs de hond had zo’n techniek nog nooit gezien en bleef verwaasd achter toen we de terugtocht aanvatten. Als afsluiter werden we op een speciaal vieruurtje getrakteerd onder de vorm van een heerlijke taart, kwestie van de honger, die ondanks het middagmaal, wat was blijven knagen totaal te vergeten.

We reden uitgerust en voldaan terug naar hotel Grossfeld waar we na het verfrissen konden genieten van een aperitiefje. De “Bokma” stond gelukkig al koud zodat we ons met een zalige roes aan tafel konden begeven voor een ditmaal copieus en heerlijk avondmaal. Geen jassen, sjaals of handtassen ditmaal want iedereen kende ondertussen zijn toegekende plaats zodat alles ordelijk kon verlopen.

Het avondritueel bracht geen verassingen, kaarters, praters en drinkers brachten naar eigen godsvrucht en vermogen de tijd door om rond middernacht de kamer op te zoeken.

Zondagmorgen trokken 20 wandelaars naar het Gildehauser Venn in Gronau, een 650 ha. groot beschermd natuurgebied. Normaal erg vochtig en doorkruist met veenpoelen, duinen en berkenbossen. Door de droge zomer was van die vochtigheid niet veel te merken, alle veenpoelen stonden droog en de poging van sommige vrouwen om achter de bosjes hier iets aan te doen zal niet veel hebben opgeleverd. Deze streek is een

ideale plaats voor het spotten door vogelliefhebbers van wielewalen, wulpen en velduilen. Ook heikickers, pantserjuffers en zelfs adders vinden het tof hier te vertoeven. 'n Vogelkenner vroeg of er ook bospoeppers gespot werden, dit werd echter niet bevestigd. Desalniettemin een aangename afsluitende wandeling van dit weekend.

Niet-wandelaars bezochten intussen het kasteel dat gans het weekend ons verblijf gedomineerd had. Het kasteel dateert uit 1050 en is de grootste hoogteburcht van Noordwest Duitsland. Al meer dan 5 eeuwen is het complex in het bezit van de graven en vorsten van Bentheim en Steinfort. Bezienswaardig is het stenen kruis "Hergott von Bentheim" symbool van het graafschap en een van de oudste getuigen van het christelijk geloof in de regio. De gids loodst ons doorheen de verschillende zalen, o.m. de ridderzaal, de eetzaal en de slaapkamer. Op een van die kamers stonden 6 potjes. Die dienden om de dagelijkse medicatie tegen de hoofdpijn te bewaren, voor elke dag van de week één potje. Omdat een week 7 dagen omvat vroegen wij ons af waarom er geen 7^{de} potje was. Het antwoord was simpel: op die dag mocht er geen hoofdpijn zijn.

Heel veel belangstelling was er voor het uit die tijd gebruikte sanitair. Vooral het urinair materiaal trok veel aandacht. Ireentje vertelde mij dat zij het onrechtvaardig vond dat mannen een groter en gemakkelijker pispot exemplaar ter beschikking kregen dan de vrouwen. De vrouwen kregen geen rond exemplaar maar wel een tamelijk smalle ovalen schotel die dan onder de lange rokken werden geschoven. Erg onpraktisch vond ze. Hoe ze dat wist heeft ze mij niet verteld maar ik vermoed dat ze het stiekem had uitgeprobeerd.

Niet alleen Ireentje maar vele andere bekende hoogwaardigheidsbekleedster hebben dit zeker ook ondervonden. Zo kwam de koningin der Nederlanden "Emma" alle zomers hier haar vakantie doorbrengen.

Met deze sanitaire weetjes bereiken wij het einde van dit interessant kasteelbezoek. Rest ons alleen nog het afscheidsdiner in het hotel. Geen schnitzel met frietjes zoals we gewoon waren maar een lunch op "oorlogsmodus" d.w.z. enigszins gerantsoeneerd tot soep en brood. Maar niet getreurd, met de traditionele voorzittersspeech van Johan kregen wij nog een nagerechtje onder de vorm van tal van bedankingen voor leiders en ook deelnemers. Met ook nog een oproep voor de komende najaarsactiviteiten werden de debatten gesloten van dit erg geslaagd weekend. AC

Januari 2019

Donderdag 03	Tafeltennis	19.30 uur
Zaterdag 05	Wijngilde - nieuwjaar	19.00 uur
Zondag 06	Instuif (Wijngilde) + postzegels	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 07	Fotoclub DB + onderafdelingen	14.00 uur 19.30 uur
Donderdag 10	Tafeltennis	19.30 uur
Vrijdag 11	Kaart 9	20.00 uur
Zondag 13	Instuif SPECIAL (Tafeltennis)	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 14	Fotoclub	14.00 en 20.00 uur
Donderdag 17	Tafeltennis	19.30 uur
Zaterdag 19	Kook 5	13.30 uur
Zondag 20	Instuif (Kook)	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 21	Foto DB	14.00 uur 19.30 uur
Donderdag 24	Tafeltennis	19.30 uur
Vrijdag 25	Kaart 10	20.00 uur
Zaterdag 26	Artikel Kontakt Volley – nieuwjaar	12.00 uur 13.00 uur
Zondag 27	Instuif (Foto) + postzegels	10.00 tot 13.00 uur
Maandag 28	Foto	14.00 uur
Donderdag 31	Afwerken Kontakt Tafeltennis	09.00 uur 19.30 uur

“Kontakt”: Januari 2019.

De volgende Kontakt is beschikbaar b.o.o. voor onze Wijkverantwoordelijken vanaf donderdagmiddag 3 januari 2019.

Voor deze Kontakt dienen de artikels binnen te zijn,

- met e-mail aan: frans.helsen1@telenet.be

uiterlijk zaterdag 22 december 2018 12.00 uur!

INHOUD	
Kalender	2
Voorzitterswoordje	3
K Woordje	5
Secretaris	5
Familiaaltjes	5
Solidariteitsinstuif	6
Solidariteit Venuzuela	7
Tafeltennisnieuws	8
Nieuws van het Kookfront	10
Foto	12
Kulo oud-nieuw	13
Bier van de maand	14
Inschrijvingen	16 - 17
Voetbalnieuws	19
Wijngilde	20
Kaarten	22
Kulo - weekend	25
Kalender januari 2019	31
Omtrent “Kontakt	32